

# AREL IR MONTHLY

ISSN: 2822-3837

INTERNATIONAL RELATIONS - ULUSLARARASI İLİŞKİLER

HAZİRAN / JUNE VOL 28



## İstihbarat ve Kamu Diplomasisi Intelligence and Public Diplomacy

### Arka Bahçenin Görünen Tarafı Visible Side of the Backyard

#### NATO Krizi NATO Crisis

#### Karanlık Prensi The Dark Prince

#### Pahalı Hayatlar Expensive Lives





# AREL IR MONTHLY

## **İmtiyaz Sahibi/Owner**

İstanbul Arel Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü (İng.) &ArelUSAM  
İstanbul Arel University, Department of International Relations (Eng.)  
&ArelUSAM

---

## **Yönetici Editör/Executive Editor**

Assoc. Prof. Oktay Bingöl

---

## **Editör/Editor**

Res. Asst. Doğuş Sönmez

---

## **Öğrenci Editör/Student Editor**

Samiye Yüksel

---

## **Asistan Öğrenci Editör/Assistant Student Editor**

Refia Havva Bayır, Sırrı Can Yücel, Talha Çağman

---

## **Yayın Kurulu/Editorial Board**

Fatma İnal, Melek Akın, Meryem Alpar, Nedime Günaçtı Refia Havva Bayır, Seher Tortop, Samiye Yüksel, Senanur Ayyıldız, Sırrı Can Yücel, Talha Çağman

---

## **Danışma Kurulu/Advisory Board**

Prof. C. Uğur Özgöker, Assoc. Prof. Dr. Oktay Bingöl, Assoc. Prof. Ali Bilgin Varlık, Assoc. Prof. Kenan Duman, Dr. Selma Şekercioğlu Bozacıoğlu

---

## **Kapak ve Sayfa Tasarımı/Cover and Page Design**

Şura Öztürk

---

## **T.C İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ-İSTANBUL AREL UNIVERSITY**

İstanbul Arel University International Relations Club Department of  
International Relations-Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

---

[arelusam@arel.edu.tr](mailto:arelusam@arel.edu.tr)

Bu belgede yer alan hususların tüm sorumluluğu yazarlara ait olup İstanbul Arel Üniversitesi ni ve üyelerini bağlamaz. Bu belgenin her hakkı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu esasları çerçevesinde İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümüne ve ARELUSAM (Uluslararası Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi)'a aittir. *The information and views set out in this publication are those of the authors and do not necessarily reflect the official opinion of İstanbul Arel University.*

# İçindekiler

## Content

İstihbarat ve Kamu Diplomasisi -Meryem ALPAR Intelligence and Public Diplomacy.....	1
Arka Bahçenin Görünen Tarafı -Nedime GÜNAÇTI Visible Side of the Backyard.....	4
NATO Krizi -Samiye YÜKSEL NATO Crisis.....	8
Karanlık Prens -Refia Havva BAYIR The Dark Prince.....	12
Pahalı Hayatlar -Senanur Ayyıldız Expensive Lives.....	17
Sosyal Dışlanma -Melek AKIN Social Exclusion.....	20
Bir Politikacı Olarak Buda -Sırrı Can YÜCEL Buddha as a Politician.....	23
Uluslararası İlişkiler Çalışmalarında Duyguların Yerini Türkiye Örneği Üzerinden Düşünmek -Erman Ermihan Thinking About Emotions in International Relations Through the Example of Turkey.....	27
Siddhartha – Hermann Hesse -Samiye YÜKSEL Siddhartha – Hermann Hesse.....	34
Barış İnşası, Barışı Sağlama ve Barışı Koruma -Samiye YÜKSEL Peacebuilding, Peacemaking and Peacekeeping.....	36
Bir İçten Bir Dıştan (Mayıs) -Melek AKIN – Talha ÇAĞMAN One Step In One Step Out (May).....	37



.....43

# İstihbarat ve Kamu Diplomasisi

## Intelligence and Public Diplomacy

Meryem ALPAR

Rusya-Ukrayna Savaşı başlamadan önce bazı Batılı istihbarat servisleri gizlilik taşıyan bilgileri ve savaşın muhtemel başlama tarihinin yakın olduğunu medya aracılığıyla kamuya paylaşmıştır. İlk olarak istihbarat ve kamu diplomasisini tanımlayarak yazıma başlamak istiyorum. “İstihbarat, devlet tarafından belirlenen ihtiyaçlara karşılık olarak çeşitli kaynaklardan derlenen haber, bilgi ve dokümanların işlenmesi sonucu elde edilen üründür.”<sup>1</sup> Bu ürün devletin belirlenen ihtiyacına karşılık karar vericiye gizli olarak sunulmaktadır. Kamu diplomasisi ise bir hükümetin dış politikada stratejik hedeflerini desteklemek için hedeflenen uluslararası kamuoyunu kendi çıkarları kapsamında ikna etmeye yönelik kullandığı bir politika aracıdır. Bilindiği üzere konu istihbarat ise gizlilik şarttır. Fakat bazen istihbarat servisleri istihbaratı medyaya sızdırma aracılığıyla kamuya paylaşmaktadır. Durum böyle olunca da insanın aklında soru işaretleri oluşmaktadır. Madem istihbari bilgiler bu kadar gizli o zaman kamuya paylaşılmasının bir anlamı olmalı değil mi? Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nda istihbaratın medyaya sızdırılmasının sorgulanması gereken bir konu olduğunu düşünmekteyim.

Bu yazımda Rusya-Ukrayna Savaşı konusu üzerinden istihbaratın kamu diplomasisi olarak kullanılmasından bahsedeceğim.

İlk olarak çeşitli haber ajanslarından topladığım bilgilere göre: Reuters'ın 13 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan haberinde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan açıklamasında

Before the start of the Russia-Ukraine War, some Western intelligence services shared with the media the confidential information and the possible start date of the war through the media. Initially, I would like to begin my article by defining the intelligence and public diplomacy. “Intelligence is the product obtained as a result of processing news, information and documents compiled from various sources in response to the needs determined by the state.”<sup>1</sup> This knowledge is presented to the decision maker confidentially in response to the determined needs of the state. Public diplomacy is a policy tool for persuading the targeted international public opinion within the scope of its own interests to support a government's strategic objectives in foreign policy. As it is known, if the subject is intelligence, confidentiality is a must. On the other hand, sometimes intelligence services share intelligence with the public through media leaks. When this is the case, question marks arise in people's minds. If the intelligence information is so confidential, then it must make sense to share it with the public, right? I think that the leaking of intelligence to the media, especially in the Russia-Ukraine War, is an issue that needs to be questioned.

In this article, I will talk about the use of intelligence as public diplomacy on the subject of the Russia-Ukraine War.

First of all, according to the information I gathered news from various news agencies: With reference to the statement of White House published



Rus işgalinin her an başlayabileceğini ve Başkan Joe Biden, herhangi bir işgalden sonra Ukrayna'yı destekleyeceğini ve NATO topraklarını savuna-  
cağını söylemiştir.<sup>2</sup> New York Times'ın 18 Şubat 2022 tarihli haberine göre; Başkan Joe Biden'ın yaptığı açıklamada; ABD'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etmek için nihai bir karar verdiğini gösteren istihbarata sahip olduğunu söylemiştir.<sup>3</sup> 23 Mart 2022 tarihinde TRT Haber'in yayımladığı habere göre; ABD ve Birleşik Krallık'a bağlı istihbarat servisleri Rusya'nın hangi bölgelere ne tür birlikler yığdığını, bu birliklerdeki asker sayılarını, konvoyların konumlarını, Putin'in hangi tarihte saldırı emri vereceğini, Rus askerlerinin sahada çektiği sıkıntıları ve Kremlin'de üst düzey bürokratların birbirlerini suçladığı gibi kritik bilgileri dahi paylaşmışlardır.<sup>4</sup> Buna ek olarak gerçek zamanlı toplanan sosyal medya paylaşımları ise savaşın gidişatına yönelik bilgiler vermektedir. Özellikle Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, Twitter hesabında savaşın gidişatında yaşananları "Latest Defence Intelligence Update" başlıklı yazılar ile kamuya paylaşmaktadır.

by Reuters on February 13, 2022, National Security Advisor Jake Sullivan said that the Russian invasion can start at any time and President Joe Biden said that after any invasion, he will support Ukraine and will keep NATO lands.<sup>2</sup> According to the news of the New York Times dated February 18, 2022, President Joe Biden said that the USA has intelligence showing that Russian President Vladimir Putin has made a final decision to invade Ukraine.<sup>3</sup> According to the news published by TRT Haber on March 23, 2022, intelligence services of the United States and the United Kingdom even shared critical information such as what kind of troops Russia has deployed in which regions, the number of soldiers in these units, the positions of the convoys, when Putin will order an attack, and the troubles of Russian soldiers in the field, and highlevel bureaucrats in the Kremlin accusing each other.<sup>4</sup> In addition, real-time social media shares provide information on the situation of the war. In particular, the Ministry of Defense of the United Kingdom shares with the public what happened in the course of the war on its Twitter account with articles titled "Latest Defence Intelligence Update".



## “İstihbaratın şeffaf bir şekilde medya aracılığıyla kamuya paylaşılması kamu diplomasisi olarak kullanıldığını göstermektedir.”

## “Sharing intelligence with the public through the media in a transparent manner shows that it is used as public diplomacy.”

Bu haberler ışığında; istihbaratın bir politika kararını desteklemek için kamuya sunulduğu yorumu yapılabilir. Sonuç olarak istihbaratın şeffaf bir şekilde medya aracılığıyla kamuya paylaşılması kamu diplomasisi olarak kullanıldığını göstermektedir. Hükümetlerin politikalarını veya eylemlerini kamuoyuna haklı göstermek için istihbarat değerlendirmesinin paylaşılmasından güç aldığı görülmektedir. Özellikle ABD'nin savaştan önce bu tarz gizli kalması gereken istihbaratı kamuya paylaşmasının 11 Eylül istihbarat başarısızlığının getirdiği travmatik olaydan sonra hem imaj hem de güvenilirliğini arttırıcı bir hamle olarak yorumlamaktayım. Gizli istihbarat muhtemelen Rusya'ya karşı koalisyonun kurulmasına yardımcı olmuştur ve kilit müttefiklerin şüphesini aşan ayrıntılar sağlamıştır.<sup>5</sup> İstihbarat paylaşımı sayesinde müttefiklerin, küresel şirketlerin ve kamuoyunun ortak tehdide karşı bir araya geldiği, Rusya'ya yönelik eylemlerini meşrulaştırdığı ve Rusya'nın imajının psikolojik olarak zedelenmesinin amaçlandığı görülmektedir.

In the light of these news; intelligence is used for public diplomacy for gain public support to a policy decision. As a result, sharing intelligence with the public through the media in a transparent manner shows that it is used as public diplomacy. It seems that governments take power from sharing intelligence assessment to justify their policies or actions to the public. In particular, I interpret the US's sharing of such secret intelligence with the public before the war as a move to increase both its image and its credibility after the traumatic event brought about by the September 11 intelligence failure. Covert intelligence likely helped build the anti-Russian coalition and provided details beyond the skepticism of key allies.<sup>5</sup> Thanks to intelligence sharing, it is seen that allies, global companies and the public come together against the common threat, justified their actions against Russia and cause to damaging psychologically of Russia's image.

### References:

<sup>1</sup> “İstihbarat Oluşumu”, Milli İstihbarat Teşkilatı, Erişim 24.05.2022, <https://www.mit.gov.tr/isth-olusum.html>

<sup>2</sup> Reuters. “U.S. Officials Won't Confirm Reports on Possible Russia Invasion of Ukraine on Wednesday” Access: 24.05.2022, <https://www.reuters.com/world/europe/us-officials-wontconfirm-reports-possible-russia-invasion-ukrainewednesday-2022-02-13/>

<sup>3</sup> The New York Times, “Citing U.S. Intelligence, Biden Says Putin Has Decided to Invade Ukraine”, Access: 24.05.2022, <https://www.nytimes.com/live/2022/02/18/world/russiaukraine-biden-putin>

<sup>4</sup> TRT Haber, “Ukrayna: Tarihin ilk sosyal medya savaşı mı?”, Access: 24.05.2022, <https://www.trthaber.com/haber/gundem/ukrayna-tarihinilk-sosyal-medya-savasi-mi-666074.html>

<sup>5</sup> Intelligence and War: Does Secrecy Still Matter?, War On The Rocks, Access: 23.05.2022, <https://warontherocks.com/2022/05/intelligence-and-wardoes-secrecy-still-matter/>



# Arka Bahçenin Görünen Tarafı

## Visible Side of the Backyard

Nedime GÜNAÇTI

Devletlerin yapısındaki düzenin her zaman mükemmel işlediğini söyleyemeyiz. Başkanlar, bakanlıklar, kurumlar gibi legal unsurlar olduğu gibi farklı olanlar veya pek fazla görülmeyenler tarafından oluşturulan illegal unsurlar da vardır. Çeteler ise bu illegal unsurlara örnek olarak verilebilir. Her ülkede farklı boyutlarda varlığını sürdüren çeteler, Latin Amerika'nın sembolü haline gelmiştir. Bu bölgede bulunanlar giderek büyüyecek dünya ile ilişkiler kurmaya başlamışlardır. Bu yazıda çeteleşmenin neden bu bölgede yoğunlaştığı örnekler ile birlikte tartışılmıştır.

Geçmişten günümüze ABD'nin iç işlerine karışması, darbeler, yolsuzluk, yoksulluk ABD'nin arka bahçesi olarak görülen Latin Amerika ülkelerinin kaderi olmuştur. Ülkelerindeki istikrarsızlıktan

We cannot say that the order in the structure of states always works perfectly. While there are legal elements such as presidents, ministries, institutions, there are also illegal elements created by those who are different or not seen much. Gangs can be given as examples of these illegal elements. The gangs, which continue to exist in different sizes in every country, have become the symbol of Latin America. The gangs in this region have gradually grown and started to establish relations with the world. In this article, the reason for the concentration of gangs in this region is given with examples.

From past to present, the meddling of the United States in internal affairs, coups, corruption and poverty have been the fate of Latin American



dolayı göç eden veya buna karşı durmak için bir araya gelen insanların çeteler oluşturması ise kaçınılmaz olmuştur. Uyuşturucu ticareti ağlarıyla gelişen bu çeteler devletin işlerine karışarak kontrol edilemez bir hal almıştır. Latin Amerika'nın dünyanın en çok suç işlenen ülkelerini barındırması ekonomi ve turizmi ciddi bir şekilde olumsuz etkilemiştir. Çeteleşmenin büyük bir kısmının bu bölgede olmasının başlıca nedeni ülkedeki siyasi ve ekonomik istikrarsızlık olmuştur. Her ne kadar çeteler ortak bir nedenden dolayı ortaya çıkmış olsa da başlıca olanları ayrı ayrı incelemek faydalı olacaktır.

countries, which are seen as the backyard of the United States. It was inevitable that people who migrated due to the instability in their countries or who came together to oppose it turned into gangs. These gangs, which developed with drug trafficking networks, became uncontrollable by interfering in the affairs of the state. The fact that Latin America hosts the countries where the most crimes are committed in the world has seriously affected its economy and tourism. The main reason why most of the gangs were in this region was the political and economic instability in the country. Although gangs emerged for a common reason, it would be useful to examine the main ones separately.

**“Geçmişten günümüze Amerika Birleşik Devletleri'nin iç işlerine karışması, darbeler, yolsuzluk, yoksulluk ABD'nin arka bahçesi olarak görülen Latin Amerika ülkelerinin kaderi olmuştur.”**

**“From past to present, the meddling of the United States in internal affairs, coups, corruption and poverty have been the fate of Latin American countries, which are seen as the backyard of the United States.”**

İlk olarak Güney Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'da kurulan “First Capital Command” veya “PCC” adlı örgüt, Insight Crime tarafından 2019 yılında 10 suç örgütü arasından ikinci sırada seçilmiştir. 1992 yılında Sao Paulo cezaevinde 8 kişi tarafından kurulan bu örgüt ilk yıllarında devlet tarafından görmezden gelinmiştir.

As the first gang, this organization called "First Capital Command" or "PCC", which was founded in Brazil, the largest country in South America, was selected as the second among 10 criminal organizations by Insight Crime in 2019. Founded by 8 people in Sao Paulo prison in 1992, this organization was ignored by the state in its first years.

İlk yıllarda cezaevlerindeki olumsuz koşullara karşı düzen amacı olan PCC çetesi 1999 yılında yaşanan büyük banka soygunu ile görünür hale gelmiştir. Devletin çete liderlerini ayırmak ama-

The PCC gang, which had the aim of order against the negative conditions in prisons in the first years, became visible with the big bank robbery in 1999. The state's sending the gang leaders to different





cıyla liderleri farklı yerlere göndermesi 2006 yılında Sao Paolo kentini kaosa sürüklemiştir. Farklı noktalarda da örgütlenmeyi sürdüren üyeler Asya ve Avrupa'ya uzanan ağlar oluşturmuşlardır.<sup>1</sup>

Bir diğer çete ise Los Angeles'ın en büyük çetelerinden sayılan "18th Street"dir. "Barrio 18" adıyla da bilinen çete Los Angeles'ta kurulmuştur ve tarihi 1960'lı yıllara dayanmaktadır. Meksikalı göçmenler tarafından kurulan bu çete, ABD'nin göçmen politikaları sonucu Güney Amerika'da da yayılmaya başlamıştır. Buradaki hapisanelerin üyelerle dolması ise çete üyelerinin yayılmasını daha da hızlandırmıştır. 2012 yılında günde 8 kişinin ölümünden sorumlu tutulan çete üyeleri 18 şeklinde dövmeleri ile gittikçe daha da görünür olmuşlardır. Mahalleleri kontrol altına alıp istediklerini yaptırmaya çalışmaları sadece onlara özel bir durum değildir.<sup>2</sup>

Son olarak ise 18th Street çetesinin baş düşmanı olarak bilinen "MS13" çetesi vardır. El Salvador'da

places in order to separate them brought the city of Sao Paolo into chaos in 2006. The members, who continue to organize at different points, have formed networks extending to Asia and Europe.<sup>1</sup>

Another gang is "18th Street", which is considered one of the biggest gangs in Los Angeles. The gang, also known as "Barrio 18", was founded in Los Angeles and dates back to the 1960s. This gang, which was founded by Mexican immigrants, started to spread in South America as a result of the immigration policies of the USA. The fact that the prisons here were filled with members further accelerated the spread of gang members. Gang members, who were held responsible for the deaths of 8 people a day in 2012, became more and more visible with their 18-shaped tattoos. It is not just for them that they try to control the neighborhoods and make them do whatever they want.<sup>2</sup>

Finally, there is the "MS13" gang, known as the archenemy of the 18th Street gang. After the civil

1982 yılında yaşanan iç savaş sonrası ABD'ye yaşanan göç sonucu birlik olmak amacıyla "Mara Salvatrucha" adıyla da bilinen MS13 çetesi kurulmuştur.<sup>3</sup>

18th Street çetesiyle olan anlaşmazlıklar sonucu adeta gittikleri yeri savaş alanına dönüştürmüşlerdir. Genellikle gençleri hedefleyen çetenin gari bir üye süreci bulunmaktadır. Çeteye girmek isteyenlerin 13 saniye boyunca dövülmesi ve ayrıca en az bir kişiyi öldürmesi gerekmektedir. Vücutlarında 13 simgesi dövmeleri olan çete üyeleri aralarındaki bağı aile ilişkilerinden de önde tutmaktadırlar. Ülkelerindeki istikrarsızlık sonucu göç etmeye çalışan insanlardan haraç almakta ve uyuşturucu ticareti ile para kazanmaktadırlar. Gün geçtikçe bağlantılarını arttıran MS-13 çetesi son olarak El Salvador'da mart ayında bir günde 63 cinayetin işlenmesinden suçlu bulunmuş ve ülkede OHAL ilan edilmesine sebep olmuştur.<sup>4</sup>

Günümüzde sayıları milyonları bulan üyelerinin başka ülkeler ile olan bağlantılarını göz önüne alırsak bu gibi suç çetelerinin hızlı bir şekilde yok olması öngörülmemektedir.

war in El Salvador in 1982, the MS13 gang, also known as "Mara Salvatrucha", was established in order to prevent immigration to the USA.<sup>3</sup>

As a result of the disagreements with the 18th Street gang, they almost turned the place they went into a war zone. The gang, which usually targets young people, has a strange membership process. Those who want to join the gang must be beaten for 13 seconds and also have to kill at least one person. Gang members with 13 symbol tattoos on their bodies prioritize their bond over family relations. They earn money by extorting money from people trying to immigrate as a result of the instability in their country and by dealing drugs. The MS-13 gang, which has been increasing its connections day by day, was finally found guilty of committing 63 murders in one day in March in El Salvador, and they caused the state of emergency to be declared in the country.<sup>4</sup>

Considering the connections of its members, which number in the millions today, with other countries, it is not foreseen that such criminal gangs will disappear quickly.

#### References:

<sup>1</sup> "First Capital Command - PCC", son güncelleme 9 Mart, 2020 , <https://insightcrime.org/brazil-organized-crime-news-first-capital-command-pcc-profile/>

<sup>2</sup> Juan J. Fogelbach, Gangs, Violence, and Victims in El Salvador, Guatemala, and Honduras, 12 SAN DIEGO INT'L L.J. 417 (2011) <https://digital.sandiego.edu/ilj/vol12/iss2/6>

<sup>2</sup> "Barrio 18" , son güncelleme 8 Eylül , 2021, <https://insightcrime.org/el-salvador-organized-crime-news/barrio-18-profile/>

<sup>3</sup>Kamiloğlu, C. "TUHAFLIKLAR ÜLKESİ EL SALVADOR". Amerika'nın Sesi.(2018). <https://www.amerikaninnesi.com/a/tuhafliklar-ulkesi-el-salvador/4306680.html>

<sup>4</sup> Fukunaga, Cary. "Sin Nombre". 2009.<https://www.imdb.com/title/tt1127715/>



# NATO Krizi

## NATO Crisis

Samiye YÜKSEL

Uzun yıllardır askeri olarak tarafsız ve bağlantısızlık doktrinini yürüten Finlandiya<sup>1</sup>, geçtiğimiz haftalarda yapmış olduğu açıklama ile NATO'ya 'gecikmeksizin' katılmak istediğini belirtti. Açıklamanın ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın sıcak bir şekilde karşılanacağını ve aynı zamanda katılım sürecinin de sorunsuz/hızlı ilerleyeceğini söyledi.

Finlandiya, komşusu olan Rusya ile iyi ilişkilere sahip ve tarafsızlığını koruyan bir ülkedir. İsveç egemenliğinden sonra 1809 yılında Rus hakimiyetine geçen, Rus devrimiyle birlikte de 1917'de bağımsızlığını kazanan Finlandiya, İkinci Dünya Savaşı sırasında SSCB tarafından saldırıya uğramıştır. SSCB'nin saldırısında toprak kaybetmeyip sadece ağır hasar alan Finlandiya yaklaşık olarak 87.000 askerini kaybetmiştir.<sup>2</sup>

**“Uzun yıllardır askeri olarak tarafsız ve bağlantısızlık doktrinini yürüten Finlandiya, geçtiğimiz haftalarda yapmış olduğu açıklama ile NATO'ya 'gecikmeksizin' katılmak istediğini belirtti.”**

**“Finland, which has been carrying out the doctrine of military neutrality and non-alignment for many years, stated that it wants to join NATO 'without delay' in a statement it made in the past weeks.”**

Finland, which has been carrying out the doctrine of military neutrality and non-alignment for many years<sup>1</sup>, stated that it wants to join NATO "without delay" in a statement it made in the past weeks. After the statement, NATO Secretary General Jens Stoltenberg said that Finland would be warmly welcomed and at the same time the accession process would proceed smoothly.

Finland is a country that maintains its neutrality and has good relations with its neighbor Russia. Finland, which came under Russian domination in 1809 after Swedish rule and gained its independence in 1917 with the Russian Revolution, was attacked by the USSR during the Second World War. Finland, which didn't lose any territory in the attack of the USSR, but was only heavily damaged, lost approximately 87.000 soldiers.<sup>2</sup>

İkinci Dünya Savaşı'nda SSCB'ye karşı Almanya ile müttefik olan Finlandiya, Almanya'nın savaşı kaybetmeye başlamasıyla Stalin'le barışa karar vermiş ve Alman ordusunu püskürtmüştür.

Stalin ile yapılan barış görüşmeleri ile Finlandiya için tarafsızlık dönemi başlamıştır. SSCB'ye bizzat karşı koyamadıkları için hedefleri bağımsızlıklarını korumak olmuştur. İzledikleri tarafsızlık 1948 yılında Finlandiya-Sovyet Antlaşması ile resmileşmiştir. Bu antlaşma ile "iki ülkenin hiçbirinin

Finland, which was allied with Germany against the USSR in the Second World War, decided to make peace with Stalin as Germany began to lose the war. With the decision, they repulsed the German army.

With the peace negotiations with Stalin, the period of neutrality began for Finland. Since they couldn't personally oppose the USSR, their goal was to preserve their independence. The neutrality they followed was formalized in 1948 with



komşusuna karşı ittifaka katılmaması" garanti edilmiştir. Bu sebeple Finlandiya Marshall Planı'na katılamamış ve ertesi yıl da NATO'nun Kuzey Atlantik Antlaşması'nı imzalamamıştır.

Geçmiş dönemde yaşadığı birebir tehditlere karşı tarafsızlığını sürdüren ve bağımsızlığını koruyan Finlandiya, geçtiğimiz haftalarda yapmış olduğu açıklama ile NATO'ya resmen katılmak istediğini belirtmiştir. "NATO üyesi olmak Finlandiya'nın güvenliğini güçlendirecektir" gerekçesini sunan ülke, Rusya'ya karşı tarafsızlık sözünü bitirmiş gibi gözükmektedir.

the Finland-Soviet Treaty. With this treaty, it was guaranteed that "none of the two countries will join the alliance against their neighbors". For this reason, Finland couldn't participate in the Marshall Plan and couldn't sign NATO's North Atlantic Treaty the following year.

Finland, which maintains its neutrality and its independence against the threats it has faced in the past, has stated that they want to join NATO officially with the statement it made in the past weeks. Presenting the justification that "being a NATO member will strengthen Finland's security", the country seems to have finished its promise of neutrality towards Russia.

“Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısından sonra kendi toprak bütünlüğü konusunda oldukça endişeli olan Finlandiya, bu bütünlüğü korumanın en iyi yolunun NATO olduğunu düşünmektedir.”

“Finland, which is very worried about its own territorial integrity after Russia's attack on Ukraine, thinks that NATO is the best way to protect this integrity.”

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısından sonra kendi toprak bütünlüğü konusunda oldukça endişeli olan Finlandiya, bu bütünlüğü korumanın en iyi yolunun NATO olduğunu düşünmektedir.

Avrupa’daki jeopolitik dengeler açısından bakıldığı zaman Finlandiya ve Rusya’nın 1300 kilometrelik ortak bir sınırı bulunmaktadır. Görüşmelerin olumlu geçmesi ve Finlandiya’nın üyeliği ile NATO, sınırlarını Rusya’ya kadar taşıyacaktır.

Finlandiya’nın NATO kararının ardından Fransa ve Almanya oldukça hızlı bir şekilde destek açıklamalarında bulunmuşlardır. Finlandiya’ya karşı olarak yapılan ilk açıklama Recep Tayyip Erdoğan’dan gelmiştir. Erdoğan açıklamasında, Yunanistan’a benzer yeni bir hataya karşı olduklarını söylemiş ve İskandinav ülkelerinin terör örgütleriyle yakın ilişkilerine dikkat çekmiştir.

Rusya’nın tepkisi de tahmin edilenlerden farklı olmamıştır. NATO’nun genişlemesinin ve Rusya sınırlarına kadar dayanmasının dünyayı daha iyi bir yer yapmayacağına dikkat çeken Rusya, Finlandiya’nın kararını tehdit olarak gördüğünü de belirtmiştir.

Yapmış oldukları açıklamalar, alınan kararlar ile Finlandiya ve İsveç NATO üyeliğine hazırlanmak-

Finland, which is very worried about its own territorial integrity after Russia's attack on Ukraine, thinks that NATO is the best way to protect this integrity.

From the point of view of the geopolitical balances in Europe, Finland and Russia have a common border of 1300 kilometers. With the positive meetings and Finland's membership, NATO will extend its borders to Russia.

After Finland's NATO decision, France and Germany quickly issued statements of support. The first statement made against Finland came from Recep Tayyip Erdoğan. In his statement, Erdoğan said that they are against a new mistake similar to Greece and drew attention to the close relations of the Scandinavian countries with terrorist organizations.

Russia's reaction wasn't different from what was predicted. Pointing out that NATO's enlargement and extending to the borders of Russia will not make the world a better place, Russia also stated that it sees Finland's decision as a threat.

With the statements, they have made and the decisions are taken, Finland and Sweden are preparing for NATO membership. The decision of NATO



tadır. Özellikle kilit ülke konumunda ve Rusya ile iyi ilişkileriyle bilinen NATO üyesi Türkiye'nin kararı da oldukça önemlidir.

Düşünüldüğü zaman Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sebebi NATO'nun Rus sınırlarına dayanmasıydı. Fakat şimdi bakıldığında Finlandiya ve İsveç de NATO'ya katılmak istediklerini açıkladı. İki ülkenin üyeliklerinin onaylanması dengeleri olduğundan daha fazla değiştirecek gibi durmaktadır. Elindeki nükleer silahlarla büyük tehdit oluşturan Rusya, NATO'nun üç nükleer gücüne (İngiltere, ABD, Fransa) karşı nasıl bir tavır izleyecek, Türkiye'nin kararı ne olacak ilerleyen zamanda göreceğiz.

member Turkey, a key country known for its good relations with Russia, is also very important.

When considered, the reason for Russia's invasion of Ukraine was that NATO was based on Russian borders. But now, Finland and Sweden have also announced that they want to join NATO. Approval of the membership of the two countries seems to change the balance more than it actually is. We will see in the future what will be the attitude of Russia, which poses a great threat with its nuclear weapons, against the three nuclear powers of NATO (England, USA, France), and what will be the decision of Turkey.

#### References:

- 1Özdemir, Yücel. "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya Üyelik Hazırlığı Ne Anlama Geliyor?". Evrensel, 2022. <https://www.evrensel.net/haber/461436/finlandiya-ve-isvecin-natoya-uyelik-hazirligi-ne-anlama-geliyor>
- 2Çakır, Arzu. "5 Soruda İsveç ve Finlandiya'nın NATO Üyeliği". Amerika'nın Sesi, 2022. <https://www.amerikaninsesi.com/a/soruda-i-CC%87sve%C3%A7-ve-finlandiya-n%C4%B1n-nato-%C3%BCyeli%C4%9Fi/6571299.html>

# Karanlık Prens

## The Dark Prince

Refia Havva BAYIR

Birleşik Arap Emirlikleri, kısaca BAE özellikle son yıllarda ekonomik ve siyasi politikalarıyla birlikte dünya gündeminde kendisinden sıkça söz ettirmektedir. Ras el-Haymah, Abu Dabi, Dubai, Acman, Fucairah, Şarjah ve Um el-Kaiwain emirliklerinden oluşan BAE, bulunduğu bölgede askeri ve siyasi olarak etkili bir güçtür.

Zengin petrol kaynakları ve turistik imkanlarıyla BAE, özellikle Dubai ve Abu Dabi, günümüzün gözde ticaret ve turizm merkezlerindedir. Ancak bütün bu zenginlik ve şatafatın ardında gözden kaçırmamız gereken konu, BAE'nin Arap Yarımadası, Orta Doğu ve Afrika üzerindeki karanlık etkisidir.

The United Arab Emirates, briefly the UAE, has been frequently mentioned in the world agenda with its economic and political policies, especially in recent years. Consisting of the emirates of Ras al-Haymah, Abu Dhabi, Dubai, Ajman, Fucairah, Sharjah and Um al-Kaiwain, the UAE is an influential military and political power in its region.

With its rich oil resources and touristic opportunities, the UAE, especially Dubai and Abu Dhabi, are today's favorite trade and tourism centers. However, behind all this richness and luxury, the subject we should not overlook is the dark influence of the UAE on the Arabian Peninsula, the Middle East and Africa.



**“Kardeşi Muhammed bin Zayed’in güçlü etkisinin ülke yönetiminde her zaman hissedildiği bilinen bir gerçektir.”**

**“It is a known fact that the strong influence of his brother Mohammed bin Zayed always felt in the country's administration.”**

“Güç unsurunun temel faktörlerinden yoksun olması BAE dış politikasını diyalog ve müzakereye dayandırmaktadır.”<sup>1</sup> Dış politikada kendisine yumuşak güç kaynağı olabilecek alt yapı ve kurum-sallaşma çalışmalarına da bir hayli geç başlayan BAE, Arap Baharı'nın etkisiyle beraber İslami muhalefetleri büyük bir tehdit olarak görmeye başlamıştır. Başta Müslüman Kardeşler olmak üzere bölgede etkisini göstermeye başlayan her türlü muhalefet unsuruna karşı stratejik çıkarlarının uyuştugu Suudi Arabistan'la sıkı ilişkiler kurmuştur.

BAE'nin 2013 yılının ocak ayında Müslüman Kardeşler hareketine karşı başlattığı operasyonları Mısır'da gerçekleşen darbeye karşı tutumu izlemiştir. İhvan hareketine karşı duyduğu hoşnutsuzluktan dolayı Mısır'da darbeci hükümeti destekleyen BAE, darbeci hükümeti desteklemeyen Türkiye ve İhvan hareketine yakınlığıyla bilinen Katar hükümetleri ile zıt düşmüştür.

Şeyh Zayed bin Sultan döneminde BAE her ne kadar Arap ve Müslüman dünyasında iyilik, yardımseverlik ve iç işlere karışmaktan uzak tavrıyla bilinse de 2014 yılına gelindiğinde Muhammed bin Zayed'in göreve gelmesiyle ülkenin iç ve dış politikaları için tamamen farklı bir döneme girilmiştir.

“The lack of fundamental factors of the power element bases the UAE foreign policy on dialogue and negotiation.”<sup>1</sup> The UAE, which started its infrastructure and institutionalization efforts quite late, which can be a source of soft power for itself in foreign policy, with the effect of the Arab Spring, it began to see Islamic oppositions as a major threat. Established close relations with Saudi Arabia, where its strategic interests matched against all kinds of opposition elements, especially the Muslim Brotherhood that started to show their influence in the region.

The operations launched by the UAE against the Muslim Brotherhood movement in January 2013 were followed by the attitude towards the coup in Egypt. The UAE, which supported the pro-coup government in Egypt due to its dissatisfaction with the Brotherhood movement, contrasted with Turkey, which did not support the pro-coup government, and Qatar, which is known for its closeness to the Brotherhood movement.

Although the UAE was known in the Arab and Muslim world for its benevolence, goodness and non-interference in internal affairs in the period of Sheikh Zayed bin Sultan, a completely different period began for the country's domestic and foreign policies when Mohammed bin Zayed took office in 2014.



Abisi Halife bin Zayed'in 2014 yılında geçirdiği rahatsızlıktan dolayı göreve gelen Muhammed bin Zayed, resmi olarak göreve gelmesinden önce de ülke siyasetinde oldukça etkili bir figürdür. Halife bin Zayed'in hiçbir zaman ülkenin gerçek yöneticisi olmadığı, kardeşi Muhammed bin Zayed'in güçlü etkisinin ülke yönetiminde her zaman hissedildiği bilinen bir gerçektir.

Muhammed bin Zayed, 2022 yılında abisinin vefatının ardından resmi olarak devlet başkanı seçildi. Eğitimini İngiliz Kraliyet Askeri Akademisi Sandhurst'ta alan Zayed'in güvenlik ve silahlı

Mohammed bin Zayed, who took office in 2014 due to the illness of his older brother, Khalifa bin Zayed, is a very influential figure in the country's politics even before he took office officially. It is clear that Khalifa bin Zayed was never the real ruler of the country and it is a known fact that the strong influence of his brother Mohammed bin Zayed is always felt in the country's administration.

Mohammed bin Zayed was officially elected president in 2022, following the death of his older brother. Zayed, who was educated at the British



kuvvetlere ayrı bir ilgisi vardır. Radikal örgütlere ve Siyasal İslam hareketlerine karşıtlığıyla bilinen Muhammed bin Zayed, Orta Doğu'da Arap Baharıyla beraber başlayan hareketlenmeleri kendi ülkesi için ciddi bir güvenlik sorunu olarak görmüştür.

11 Eylül saldırılarının ardından, dünyanın içine çekildiği güvenlik paranoyası, BAE'yi kesin olarak tarafını belli etmeye zorlamıştır. ABD ile olan ilişkilerini her zaman dengeli tutmaya çalışan BAE,

Royal Military Academy Sandhurst, has a special interest in security and the armed forces. Known for his opposition to radical organizations and Political Islam movements, Mohammed bin Zayed saw the movements that started with the Arab Spring in the Middle East as a serious security problem for his country.

After the September 11 attacks, the security paranoia into which the world was drawn forced the UAE to express its side definitively. The UAE,

terör ve siyasal İslam'la arasına keskin bir çizgi çekmeye özen göstermiştir.

2010'lu yıllarda, reform vaat eden İslamcı hareketlerin bölgede etkisini göstermesi, BAE'nin bölgedeki otoritesi için endişe verici bir hal almaya başlamıştır. 2013 yılında Mısır'da gerçekleşen darbenin en büyük destekçilerinden biri olan Zayed, Orta Doğu'nun demokrasiyle değil, daha otoriter rejimlerle yönetilmesi gerektiğini düşünmektedir.

which always tries to keep its relations with the USA balanced, has taken care to draw a sharp line between itself and terrorism and political Islam.

In the 2010s, the impact of Islamist movements promising reform in the region started to become a concern for the UAE's authority in the region. One of the biggest supporters of the coup in Egypt in 2013, Zayed thinks that the Middle East should be governed by more authoritarian regimes, not democracy.

**“Güç unsurunun temel faktörlerinden yoksun olması BAE dış politikasını diyalog ve müzakereye dayandırmaktadır.”**

**“The lack of fundamental factors of the power element bases the UAE foreign policy on dialogue and negotiation.”**

BAE'nin Libya ve Yemen'de gerçekleştirdiği askeri müdahaleler ve reform karşıtı oluşumlara sağladığı ekonomik yardımlar, bölgedeki kaos ortamını beslemektedir. Ayrıca, İsrail ve BAE ilişkilerinin bugün geldiği noktadan da anlayabiliriz ki, BAE'nin ulusal çıkarları her zaman her şeyin ve herkesin üstündedir.

Zayed, hükümeti eleştiren ve reform yanlısı olan vatandaşlarını hapse atarak kendi ifadesiyle BAE'nin Kaliforniya olmadığını ve Orta Doğu'da demokratik bir yönetime izin vermeyeceğini bir kere daha göstermiştir.

Bu baskıcı ve katı tutumuna rağmen, Zayed'in seküler yönetimi siyasal İslam'a tercih ettiğini görmekteyiz. Bunun en önemli sebebi, Zayed'in gelişimin ve büyümenin ancak din ile harmanlanmış katı kültür normlarını yönetimden ayırarakla

The military interventions carried out by the UAE in Libya and Yemen, and the economic aid provided to the anti-reform formations, feed the chaos in the region. In addition, we can understand from the point that Israel-UAE relations have reached today, that the national interests of the UAE are always above everything and everyone.

By imprisoning its citizens who are critical of the government and pro-reform, Zayed once again showed that the UAE is not California and will not allow a democratic rule in the Middle East.

Despite this oppressive and strict attitude, we see that Zayed prefers secular administration to political Islam. The most important reason for this is that Zayed has enough vision to understand that development and growth will only be possible by

mümkün olacağını anlayabilecek kadar vizyon sahibi olmasıdır.

Zayed'e liberal bir otokrat demek çok da yanlış bir tabir olmaz. Orta Doğu'da ve kendi ülkesinde otokrasinin eğitim eksikliği ve geri kalmış dini tutumların yaygınlığı sebebiyle ortaya çıkmış bir gereklilik olduğunu sıkça belirtmiştir.

Muhammed bin Zayed'in yönetiminde BAE, ekonomik ve askeri olarak altın çağını yaşasa da Orta Doğu'daki otoritesini daha ne kadar sürdürebileceği merak konusudur, çünkü ülkenin gelecek nesilleri şu an mevcut yönetimden memnunlarmış gibi görünseler de günün birinde kendileri ülkeyi yönetecek mevkilere geldiklerinde birazcık Kaliforniya olmanın hiç de fena bir fikir olmadığını düşünebilirler.

separating strict cultural norms blended with religion from the administration.

It wouldn't be wrong to call Zayed a liberal autocrat. He has often stated that autocracy in the Middle East and in his own country is a necessity that arose due to the lack of education and the prevalence of backward religious attitudes.

Although the UAE is in its golden age economically and militarily under Mohammed bin Zayed, it is a question of how long it can maintain its authority in the Middle East, because although the future generations of the country seem to be satisfied with the current administration, one day they may think that it's not a bad idea to be a little bit of California when they come to the positions to run the country.

#### References:

<sup>1</sup> Üçüyaç, Ahmet. "Birleşik Arap Emirlikleri", Orta Doğu Yıllığı, (2013):8, [https://www.ormer.sakarya.edu.tr/uploads/files/birlesik\\_arap\\_emirlikleri\\_2013.pdf](https://www.ormer.sakarya.edu.tr/uploads/files/birlesik_arap_emirlikleri_2013.pdf)

Portre: Orta Doğu'nun karanlık prensi Muhammed bin Zayed, 26 Şubat 2020, TRTHABER, <https://www.trthaber.com/haber/dunya/portre-orta-dogunun-karanlik-prensi-muhammed-bin-zayed-463164.html>

Robert F. Worth, "Mohammed bin Zayed's Dark Vision of the Middle East's Future." The New York Times Magazine (Jan. 9, 2020). <https://www.nytimes.com/2020/01/09/magazine/united-arab-emirates-mohammed-bin-zayed.html>



# Pahalı Hayatlar

## Expensive Lives

Senanur Ayyıldız

İran, İslam rejimiyle yönetilen ve rejimi her alanda görebileceğiniz bir ülkedir. Rejim her şeyde söz sahibidir. Tarihi bu kadar derin olan ve birçok güzelliği bünyesinde barındıran İran'da neredeyse her şeyin yasak olması üzücü bir durumdur.<sup>1</sup> Günümüzde adaletin sağlandığı sosyal medya platformları da yasak olduğu için halk sesini sokaklara çıkararak duyurmaya çalışmaktadır.

Bir insanın en temel yiyecek ihtiyaçlarından olan ekmek, yumurta, makarna ve et gibi temel gıda ürünlerine yapılan zam, İran halkı tarafından protesto edildi. Protestocuların polise taşla saldırdığı, marketleri yağmaladığı ve bir camiyi ateşe verdiği iddiaları İran'ın resmi haber ajansı IRNA tarafından yazıldı. Sosyal medyada yayılan bazı görüntülerde halkın Cumhurbaşkanı Reisi'nin istifasını istediği görüldü. Reisi'nin, ekonomik anlamda verdiği sözleri yerine getireceğini açıklamasının ardından temel gıda ürünlerine gelen dört katlık zam halk tarafından tepkiyle karşılandı ve Reisi eleştirilerin odağı haline geldi.<sup>2</sup>

Iran is a country that is governed by the Islamic regime and you can see the regime in every field. The regime has a say in everything.<sup>1</sup> It is a pity that almost most things are forbidden in Iran, which has such a deep history and has so many beauties. Today, since the social media platforms where justice is provided are also prohibited, the public is trying to make their voices heard by going out on the streets.

The increase in basic food products such as bread, eggs, pasta and meat, which is one of the most basic food needs of a person, was protested by the Iranian people. Allegations of protesters attacking police with stones, looting markets and setting fire to a mosque were written by Iran's official news agency, IRNA. In some images circulating on social media, it was seen that the public demanded President Raisi's resignation. After Raisi announced that he would fulfill the promises he made economically, the four-fold increase in basic food products was met with reaction from the public and Raisi became the focus of criticism.<sup>2</sup>

**“İran, İslam rejimiyle yönetilen ve rejimi her alanda görebileceğiniz bir ülkedir.”**

**“Iran is a country that is governed by the Islamic regime and you can see the regime in every field.”**

Orta Doğu genelinde gıda fiyatlarının artmasının en önemli nedeni Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaştır çünkü gıda tedarik zincirinde büyük bir karışıklık yaşanmaktadır ve bu durum gıda fiyatlarını önemli ölçüde etkilemektedir. İran'ın nükleer silah nedeniyle Batı tarafından sıkıştırılan ekonomisi İran halkını paniğe sevk etmektedir. İranlılar ekonominin düzeleceğine dair hiçbir inanç beslemezken, aksine alım güçlerinin bu derece düşmüş olmasından derin bir endişe duymaktadırlar.<sup>3</sup>

The most important reason for the increase in food prices in the Middle East is the war between Russia and Ukraine, because there is a great chaos in the food supply chain and this situation affects food prices significantly. Iran's economy, which has been squeezed by the West due to nuclear weapons, causes the Iranian people to panic. While Iranians hold no belief that the economy will recover, on the contrary, they are deeply concerned that their purchasing power has fallen to such a degree.<sup>3</sup>



Olayların temel gıda maddelerine gelen zamlardan sonra siyasete taşınması, Reisi'ye ve ruhani lidere karşı gösterilen büyük öfke nedeniyle bunun sadece temel gıda maddelerine karşı bir protesto olmadığı düşünüldü. Fakat yüzde 300'lük bir zamlara karşı karşıya kalan halkın vereceği en doğal tepkilerden biri hükümetin istifasını talep etmesidir. İran halkının çoğunluğu açlık sınırının altında yaşamaktadır ve bu durum gelen zamlara gösterilen tepkiyi normal kılmaktadır.<sup>4</sup>

It was thought that this was not just a protest against basic foodstuffs, due to the fact that the events were moved to politics after the price hikes in basic food items and the great anger shown against Raisi and the spiritual leader. However, one of the most natural reactions of the people, who are faced with a 300 percent increase, is to demand the resignation of the government. The majority of Iranian people live below the poverty line and this makes the reaction to the price hikes normal.<sup>4</sup>

“Reisi’nin, ekonomik anlamda verdiği sözleri yerine getireceğini açıklamasının ardından temel gıda ürünlerine gelen dört katlık zam halk tarafından tepkiyle karşılandı ve Raisi eleştirilerin odağı haline geldi.”

“After Raisi announced that he would fulfill the promises he made economically, the four-fold increase in basic food products was met with reaction from the public and Raisi became the focus of criticism.”

Emeğin ucuz ve ekmeğin bu kadar pahalı olduğu bir dünyada yaşamak insanı yavaş yavaş tüketen çok büyük bir problemdir çünkü her insan emeğinin karşılığını almak ister, zam değil.

Living in a world where labor is cheap and bread is so expensive is a huge problem that consumes people slowly, because everyone wants to be rewarded for their hard work, not a raise.

#### References:

<sup>1</sup> İRAN’DA DİKKAT EDİLMESİ & BİLİNMESİ GEREKENLER, 15 Kasım 2016, Biz Evde Yokuz, <https://www.bizevdeyokuz.com/iranda-dikkat-edilmesi-bilinmesi-gerekenler>

<sup>2</sup> İran’da zamları protesto eden halk sokağa döküldü, 13.05.2022, DW Haber, <https://www.dw.com/tr/i%CC%87randa-zamlar%C4%B1-protesto-eden-halk-soka%C4%9Fa-d%C3%B6k%C3%BCld%C3%BC/a-61793031>

<sup>3</sup> İran’da temel gıda maddelerine yüzde 300 zam kararı halkı paniğe sevketti, 12.05.2022, EURONEWS, <https://tr.euronews.com/2022/05/12/iran-da-temel-g-da-maddelerine-yuzde-300-zam-karar-halk-panige-sevketti>

<sup>4</sup> İran’da gıda fiyatı protestoları yayıldı, 16.05.2022, SPUTNIK NEWS, <https://tr.sputniknews.com/20220516/iranda-gida-fiyati-protestolari-yayildi-cok-sayida-tutuklama-yapildi-en-az-4-kisi-oldu-1056423304.html>



# Sosyal Dışlanma

## Social Exclusion

Melek AKIN

Sosyal dışlanma ve ayrımcılık, kişilerin toplumsal ve gündelik yaşamlarını oldukça etkileyebilen önemli olgulardır. Kişilerin psikolojileri ve benlikleri üzerinde büyük yer tutarlar. Sosyal dışlanmaya ve ayrımcılığa maruz kalan kişiler farklı psikolojik sorunlar yaşayıp gündelik hayatta bu tür problemlerle baş etmekte zorlanırlar. Kişilerin toplumsal yaşama katılamamaları ile sosyal dışlanma var olur.<sup>1</sup> Bu yazıda sosyal dışlanmış gruplardan bir tanesi olan göçmenler üzerinde durularak sosyal içerme politikaları anlatılacaktır.

Sosyal dışlanmış gruplar işsizler, evsizler, yaşlılar, ilaç bağımlıları gibi kişilerden oluşur. Sosyal dışlanmış gruplardan bir tanesi de göçmenlerdir.<sup>2</sup>

Social exclusion and discrimination are important phenomena that can greatly affect the social and everyday lives of people. They have a great place on the psychology of people and their selves. People who are exposed to social exclusion and discrimination experience different psychological problems and have difficulty coping with such problems in everyday life. Social exclusion exists when people cannot participate in social life.<sup>1</sup> In this article, social inclusion policies will be explained by focusing on immigrants who are one of the socially excluded groups.

Social outcast groups consist of people such as the unemployed, the homeless, the elderly, drug addicts. One of the socially excluded groups is im-



Türkiye’de göçmenlerin sayısının günden güne artması ile birlikte akıllara bu göçmenlerin sosyal dışlanmaya maruz kalıp kalmadığı gelmektedir.

Günümüzde Türkiye’de birçok farklı uyruktan göçmen ve mülteci bulunmaktadır. Bu grubun en büyüğünü Suriyeli mülteciler ve göçmenler oluşturmaktadır. Sayılarının artması ile birlikte kültürler bir noktada çatışma yaşamaya başlamıştır.

**“Toplumdaki bireyler olarak bizim de bu kişileri uzaklaştırmak ve yok saymak yerine özen gösterip anlayışlı olmamız gerekmektedir.”**

**“As individuals in society, we also need to be attentive and understanding instead of pushing these people away and ignoring them.”**

Ön yargılı, ayrımcı kişiler her toplumda ve her yerde var olabilirler. Herkes ayrımcılığa, sosyal dışlanmaya maruz kalabilir. Fakat yaşanan bu kültür çatışmaları sebebiyle Türk toplumunda Suriyeli göçmenlere karşı genel bir ön yargı oluşmaya başlamıştır.

Devletin sosyal dışlanmayı önlemek için izlediği politikalar sosyal içerme politikalarıdır. Sosyal içerme politikaları özellikle ilköğretim ve orta-öğretim çağındaki öğrencilerden uygulanmaya başlanmalıdır. Çocuk ilk eğitimi ailede aldığından, eğer yanlış düşüncelere maruz bırakılırsa bu fikre daha fazla tutunmadan doğru eğitimlerle, çocuğun düşüncesini seçmesine fırsat tanınmalıdır. Göçmenlerin ve mültecilerin hangi sebeplerle Türkiye’de olduğu anlatılmalı ve aynı zamanda

migrants.<sup>2</sup> With the fact that the number of immigrants in Turkey is increasing day by day, it comes to mind whether these immigrants are exposed to social exclusion.

Currently, there are many immigrants and refugees of different nationalities in Turkey. Syrian refugees and migrants constitute the largest of this group. With the increase in their number in the country, cultures have started to have conflicts at some point.

Prejudiced, discriminatory people can exist in any society and everywhere. Everyone can be subjected to discrimination, social exclusion. However, due to these culture conflicts, a general prejudice against Syrian immigrants has begun to form in Turkish society.

The policies adopted by the state to prevent social exclusion are social inclusion policies. Social inclusion policies should be implemented especially from students of primary and secondary school age. Since the child receives the first education in the family, if he is exposed to the wrong thoughts, he should be given the opportunity to choose his opinion with the right trainings without holding on to this idea any longer. It should be explained for what reasons migrants and refugees are in Tur-

Türkiye’de bulunan bu kültürler hakkında bilgi verilerek çocuklara empati yeteneği kazandırılmalıdır. Öğretim gören göçmenler de bu sırada Türk kültürüne uyum sağlamayı anlayacak ve karşılıklı anlayış ile sosyal dışlanma ve ayrımcılık bir nebze olsun azaltılacaktır.

Bu gibi sosyal içerme politikaları devlet tarafından özenle seçilip uygulanmalıdır. Sosyal dışlanan ve ayrımcılığa maruz kalan kişilerin nasıl tepkiler verebileceğini kestirebilmemiz maalesef mümkün değildir. Ayrımcılık negatif yönde olduğunda ve sosyal dışlanmada ister istemez rol aldığımızda, hem diğer insanlara hem de kendimize zarar verebilecek sonuçlar doğurabiliriz.

Türkiye’nin de iç barışını ve toplumsal refahını hesaba kattığımızda, bu konuda daha dikkatli adımlar atmalı ve kin, öfke yerine daha olumlu duygular beslenmeye çalışılmalıdır. Toplumdaki bireyler olarak bizim de bu kişileri uzaklaştırmak ve yok saymak yerine özen gösterip anlayışlı olmamız gerekmektedir.

key, and at the same time, children should be given the ability to empathize by providing information about these cultures located in Turkey. Immigrants who are studying will also understand how to adapt to Turkish culture at this time, and social exclusion and discrimination will be reduced by mutual understanding to some extent.

Such social inclusion policies should be carefully selected and implemented by the state. Unfortunately, it is not possible to predict how people who are socially excluded and discriminated against may react.

When discrimination is negative and we involuntarily play a role in social exclusion, we can have harmful consequences for both others and ourselves.

When we take into account the internal peace and social well-being of Turkey, we should take more careful steps in this regard and try to feed more positive emotions instead of hatred and anger. As individuals in society, we also need to be attentive and understanding instead of pushing these people away and ignoring them.

#### References:

- <sup>1</sup> Erdoğan, M. & Vatandaş, C. “ Bireysel ve Toplumsal Dışlanma Pratiği: Önyargı ve Ayrımcılık”. İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi 3 (1), 474-485.
- <sup>2</sup> Yıldırım S. "Sosyal Dışlanma ve Avrupa Birliği Yaklaşımı". Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 2 (2014) 91-108



# Bir Politikacı Olarak Buda

## Buddha as a Politician

Sırrı Can YÜCEL

Dünya çapında 500 milyondan fazla insanın inandığı Budizm dininin kurucusu olan ve Buda (uyanmış kişi) ve Shakyamuni (Shakya klanının bilgesi) gibi isimlerle bilinen Siddhartha Gautama'nın sadece dinler tarihinde değil aynı zamanda dünya tarihinde de karşılaştığımız en etkileyici figürlerden biri olduğu inkar edilemez bir gerçektir. Buda ne peygamber ne de tanrıdır; Buda bir insandır, büyük bir düşünürdür ve hayatını öğrenmeye ve öğretmeye adanmış bir bilgeden beklemediğinin aksine yetenekli bir politikacıdır.

It is an undeniable fact that Siddhartha Gautama, the founder of the Buddhism religion, which is believed by more than 500 million people worldwide, and known by names such as Buddha (awakened person) and Shakyamuni (sage of the Shakya clan), is one of the most impressive figures we have encountered not only in the history of religions, but also in the history of the world. Buddha is neither a prophet nor a god; Buddha is a man, a great thinker, and, as one would not expect from a sage devoted to learning and teaching, he is a gifted politician.

**“Bu kurallar, hayatın nesnel gerçeklerinden ayrı düşmeyen Buda'nın politikacı kimliğini örnekler niteliktedir.”**

**“These rules exemplify the political identity of the Buddha, who is inseparable from the objective realities of life.”**

Budizm uygulayıcıları topluluğu Sangha olarak adlandırılır. İlk başta yalnızca Buda'nın beş münzevi arkadaşıyla sınırlı olan Sangha, Buda'nın sadece dünyevi hayattan elini eteğini çekmiş olanlara değil, sıradan insanlara da öğretmeye başlamasıyla gittikçe kalabalıklaşmıştır. 2500 yıl sonra, yani günümüzde de Sangha, insanlığın en eski kurumlarından biri olarak varlığını sürdürmektedir. Buda kast sistemini reddetse de Sangha'ya borçluları, hırsızlık yapmış olanları ve kaçmış köleleri kabul

The community of practitioners of Buddhism is called the Sangha. At first confined to the Buddha's five reclusive companions, the Sangha grew more and more crowded as the Buddha began to teach not only those who had withdrawn from the earthly life, but also ordinary people. 2500 years later, today, the Sangha still exists as one of the oldest institutions of humanity. Although the Buddha rejected the caste system, he did not accept debtors, thefts, and escaped slaves to the Sangha. The

etmiyordu. Buda'nın bu kuralları koymasının sebebi bu eylemlerin günah olması veya bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin aydınlanmaya ulaşamayacak olması değildir.

Tarih boyunca katillerin ve haydutların bile Buda tarafından hor görülmeyip Sangha'ya kabul edildiğini, ikinci bir şans verilen bu bireylerin içlerinden çok önemli Budist keşişler çıktığını örneklerle gördük. Anlaşılmaktadır ki hırsızlar, borçlular ve kaçmış kölelerin Sangha'ya kabul edilmesini engelleyen bu kural tamamen politik sebeplerle koyulmuştur. İlk dönemlerde Sangha kralların ve varlıklı efendilerin himayesine bağlıydı ve Budizm'in devam edebilmesi ve gelişebilmesi için bu tarz varlıklı bireylerden gelen bağışlar ve yardımlara ihtiyaç duyuluyordu. Hatta Buda ve Sangha

reason why Buddha set these rules is not because these actions are sinful or because those who do these actions will not be able to reach enlightenment.

We have seen with examples throughout history that even murderers and bandits were not despised by Buddha and were accepted into the Sangha, and that these individuals, who were given a second chance, turned out to be very important Buddhist monks. It turns out that this rule, which prevented thieves, debtors, and escaped slaves from being admitted to the Sangha, was put in place for purely political reasons. In the early days, the Sangha was subject to the patronage of kings and wealthy lords, and donations and help from such wealthy individuals were needed for



üç ay süren muson yağmurları zamanında zengin patronlarca inşa edilen özel yapılarda kalıyorlardı. Buda'nın bu varlıklı efendileri küstürmemek için bu kuralları koyduğu tahmin ediliyor. Bu kurallar, hayatın nesnel gerçeklerinden ayrı düşmeyen Buda'nın politikacı kimliğini örnekler niteliktedir.

Buddhism to continue and flourish. The Buddha and the Sangha even stayed in private structures built by wealthy patrons during the monsoons that lasted for three months. It is estimated that Buddha set these rules in order not to offend these wealthy masters. These rules exemplify the political identity of the Buddha, who is inseparable from the objective realities of life.

**“Buda'nın aydınlanmaya erişme becerisi açısından kadın ve erkeklerin eşit olduğuna dair düşüncesini de göz önünde bulundurduğumuz zaman bu kararın da tamamen politik sebeplerle verilmiş bir karar olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır.”**

**“When we consider the Buddha's thought that men and women are equal in terms of their ability to achieve enlightenment, it becomes clear that this decision was made for purely political reasons.”**

Bu konuda bir diğer örnek ise Budizm'de kadınlar konu başlığı altında verilebilir. Budizm'in erken dönemlerinde kayda geçen kadınların sayısı oldukça azdır. Bunun sebebi Buda'nın kadınların Sangha'ya dahil edilmesine karşı çıkmasıdır. Annesinin ölümünden sonra ona bakan ve büyüten teyzesi Prajapati'nin ısrarları sonucu Buda, kadınların Sangha'ya katılmasına izin verdi ve ilk 500 kadın keşiş Sangha'ya katıldı. Pema Chödrön, Tara Brach, Charlotte Joko Beck, Sharon Salzberg, Silvia Boorstein, Joanna Macy, Narayan Liebenson, Grace Schireson gibi isimlerden de bilindiği

Another example in this regard can be given under the topic of women in Buddhism. The number of women recorded in the early days of Buddhism is very small. This is because the Buddha was opposed to the inclusion of women in the Sangha. At the insistence of his aunt Prajapati, who cared for and raised him after his mother's death, Buddha allowed women to attend the Sangha, and the first 500 female monks joined the Sangha. As is known from names such as Pema Chödrön, Tara Brach, Charlotte Joko Beck, Sharon Salzberg, Silvia Boorstein, Joanna Macy, Narayan Liebenson,



üzere bugün Batı'da Budizm öğretenlerin büyük çoğunluğu kadındır.<sup>1</sup>

Buda'nın kadınları Sangha'ya dahil etmek istemesi üzerine Buda'nın cinsiyetçi bir birey olduğu yorumu yapılmamalıdır. Buda'nın aydınlanmaya erişme becerisi açısından kadın ve erkeklerin eşit olduğuna dair düşüncesini de göz önünde bulundurduğumuz zaman bu kararın da tamamen politik sebeplerle verilmiş bir karar olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. Açıktır ki Sangha'nın zengin patronlarını gücendirmemek gibi sebepler Buda'ya kadınların Sangha'ya dahil edilmesinin iyi bir fikir olmadığını düşündürerek onu alı koymuştur.

Sangha'nın üyeleri arasında krallar ve üst düzey yöneticiler de bulunmuştur ve Buda karar verme yükümlülüğüne sahip olan bu tarz insanlara öğretiler vererek dolaylı açıdan pek çok kez politikanın işleyişine etkide bulunmuştur. Ancak bu yazımda Buda'nın dolaylı yoldan değil, doğrudan politika yaptığı örneklere yer verdim. Aydınlanma bir zihin durumudur ve aydınlanmış bir öğretmen olan Buda'nın hayatının her anında aydınlanmanın izlerini görmek mümkündür. Bu açıdan sadece ünlü bir dini liderin değil, aynı zamanda aydınlanmış bir kişinin nasıl politika yapacağını bize göstermesi bakımından vermiş olduğum bu iki örnek oldukça önemlidir.

Grace Schireson, the majority of those teaching Buddhism in the West today are women.<sup>1</sup>

It should not be interpreted that the Buddha was a sexist individual, as the Buddha did not want to include women in the Sangha. When we consider the Buddha's thought that men and women are equal in terms of their ability to achieve enlightenment, it becomes clear that this decision was made for purely political reasons. Clearly, reasons such as not offending the wealthy patrons of the Sangha kept the Buddha from thinking that it was not a good idea to include women in the Sangha.

Among the members of the Sangha were kings and high-ranking officials, and Buddha often indirectly influenced the workings of politics by giving teachings to such people who were responsible for decision-making. However, in this article, I have included examples where Buddha made politics directly, not indirectly. Enlightenment is a state of mind, and it is possible to see traces of enlightenment in every moment of Buddha's life as an enlightened teacher. In this respect, these two examples that I have given are very important as they show us how not only a famous religious leader but also an enlightened person will do politics.

#### References:

<sup>1</sup> Kozak, Arnie. Budizm 101: Buda Ve Dört Asil Gerçek'ten, Dharma Ve Nirvana'ya Budizm Hakkında Bilmek İstedığınız Her Şey. 3. Vol. 3. 3 vols. İstanbul: Say Yayınları, 2021.

# Uluslararası İlişkiler Çalışmalarında Duyguların Yerini Türkiye Örneği Üzerinden Düşünmek

## Thinking About Emotions in International Relations Through the Example of Turkey

Erman Ermihan  
Kadir Has Üniversitesi

Heyecan, utanç, öfke, kaygı... Bireyler heyecanlanır, utanır, öfkelenir, kaygılanır... Peki ya devletler? Devletlerin duyguları var mıdır? Siyasetin özellikle son zamanlarda giderek artan bir şekilde bu tarz duygularla şekillendirilmesi, siyasette ve devletler arası ilişkilerde duyguların yerinin yeniden sorgulanmasına yol açtı. Devletler arası ilişkilerde Crawford'un makalesi ile öne çıkan ve 2000'li yılların başında "duygusal dönüş" (emotional turn) olarak çevirebileceğimiz dönüşüm, artık teorik ve metodolojik olarak Uluslararası İlişkiler alanında duyguların da yerinin giderek arttığını gösterdi.<sup>1</sup> Günümüze kadar gelen çalışmalar da pek çok kavramsal, teorik ve metodolojik katkı yaparak bu alanı ilerletmeye çalışmaktadır. Uluslararası yazında her ne kadar duyguların devletler arası ilişkilerdeki rolünü çalışan makaleler artsa da, Türkiye'de bu çalışmalar maalesef az sayıdadır. Fakat yine de son zamanlarda bu alanda da çalışmalar artmaktadır. Bu yazı da, Türkiye'de bu alanın gelişmesine naçizane ve küçük bir katkı olarak görülebilir. İlk olarak duyguların Uluslararası İlişkiler ile olan etkileşiminden bahsedilecek, sonrasında da metodolojik tartışmalar üzerinden

Excitement, shame, anger, anxiety... Individuals get excited, embarrassed, angry, and worried. What about states? Do states have feelings? The fact that politics has been increasingly shaped by such emotions, especially in recent times, has led to a re-questioning of the place of emotions in politics and interstate relations. The transformation in interstate relations, which came to the fore with Crawford's article, led to an "emotional turn" in the early 2000s and has now shown that the place of emotions in the field of International Relations is increasing, theoretically and methodologically.<sup>1</sup> Studies up to date also try to advance this field by making many conceptual, theoretical, and methodological contributions. Although the number of articles on the role of emotions in interstate relations has increased in international literature, these studies are few in Turkey. However, studies in this field have been increasing recently. This article can be seen as a humble and small contribution to the development of this field in Turkey. First, the interaction of emotions with International Relations will be mentioned, and then the emotions in Turkey and the literature on



Türkiye’de var olan duygular ve Uluslararası İlişkiler yazınına geçilecektir. Son olarak da alanın Türkiye örneği üzerinden nasıl geliştirilebileceği tartışılacaktır.

İnsanın temel dürtülerinden olan duygular aslında Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Felsefesi yazınında da oldukça eskiye giden bir temelden şekillenir. Erdem Özlük’ün de çalışmasında işaret ettiği gibi aslında Thomas Hobbes bile içine doğduğu İngiliz İç Savaşı yıllarını korkuyla tanımlar.<sup>2</sup> Hatta Özlük, Nancy A. Stanlick’ten aktarırken Hobbes’un devleti yapay bir birey olarak gördüğünü belirtir. Bireyin özelliklerinin devlete aktarılması olarak tarif edilen “antropomorfizm”, duyguların Uluslararası İlişkiler’deki yerini tartışırken değinilmesi gereken önemli bir noktadır. Nörobilim, biyoloji ve psikoloji gibi disiplinlerin kesişim noktasında duran duyguların devletler arası ilişkilere olan etkisi hala tartışmalıdır. Dolayısıyla epistemolojik tartışmalar olduğu gibi metodolojik tartışmalar da bulunmaktadır. Realizm, liberalizm ve inşacı-

International Relations will be discussed through methodological discussions. Finally, it will be discussed how the field can be developed through the example of Turkey.

Emotions, which are one of the basic impulses of human beings, are actually shaped from a very old basis in International Relations and Political Philosophy literature. As Erdem Özlük points out in his work, even Thomas Hobbes describes the years of the English Civil War in which he was born with fear.<sup>2</sup> In fact, Özlük, quoting Nancy A. Stanlick, states that Hobbes sees the state as an artificial individual. “Anthropomorphism”, which is defined as the transfer of the characteristics of the individual to the state, is an important point to be mentioned when discussing the place of emotions in International Relations. The effect of emotions, standing at the intersection of disciplines such as neuroscience, biology, and psychology, on interstate relations is still controversial. Therefore, there are methodological debates as well as epis-





lık gibi Uluslararası İlişkilerdeki ana akım teorilerde de duyguların rolü oldukça azdır. Rasyonel aktör modellerinden ve devlet merkezli yaklaşımlardan temellenen bakış açılarında duygular, akıl dışı ve zayıflık göstergesi olarak görülmektedir. Fakat son zamanlarda yapılan çalışmalar artık bu yaklaşımların ötesine geçmenin gerekliliğini göstermektedir.

Metodolojik olarak dış politikada duyguları analiz etmenin yollarından bir tanesi söylem analizidir. Yeni gelişen bu yöntemde son zamanlarda Simon Koschut'un kendi ve arkadaşlarıyla olan çalışmaları öne çıkmaktadır.<sup>3</sup> Dış politika aktörlerinin konuşmalarındaki kelimelerin içerdikleri anlamlara bakarak konuşmaların içinde gizli olan duygular açığa çıkarılır ve bunlar aktörlerin temsil ettikleri kurumların ve devletlerin tarihselliği içinde değerlendirilir. Ek olarak aktörlerin konuşmalarında kimi hedef aldıkları ya da kime hitap ettikleri de önemlidir. Fakat bu tarz bir yöntemi uygulamanın sorunları da barındırdığını söylemek yanlış olmaz.

Metodolojik anlamda duyguları söylemlerden çıkarmaya çalışmak belli açılardan sorunlu bir yaklaşım olarak görülebilir çünkü özellikle bu tarz yaklaşımların göreceli olduğu tartışılabileceği gibi başka araştırmacılar tarafından doğrulanabilirliği ya da yanlışlanabilirliği sorgulanabilir. Dolayısıyla yeni oluşan ve gelişen bir alan olduğu için bu anlamdaki yerleşik söylem analizi metotları gibi uzun vadede kabul görebilecek yaklaşımlar içerebileceğini tartışmak yanlış olmaz. Özellikle ünlü dil bilimci Ruth Wodak'ın "eleştirel söylem analizi", "söylemsel-tarihsel söylem analizi" gibi metotlar konusunda yaptığı çalışmalar<sup>4</sup> Türkiye'de de inşacı ve post-yapısalcı çalışmaları etkilemiş ve bu konuda çeşitli makaleler ve kitaplar yayımlanmıştır.<sup>5</sup>

Türkiye örneği üzerinden düşünüldüğünde, Uluslararası İlişkilerde duyguların rolüne değin-

temological debates. Emotions also play a minor role in mainstream theories in IR, such as realism, liberalism, and constructivism. In viewpoints based on rational actor models and state-centered approaches, emotions are seen as irrational and a sign of weakness. However, recent studies show that it is necessary to go beyond these approaches.

Methodologically, one of the ways to analyze emotions in foreign policy is discourse analysis. Recently, Simon Koschut's work with himself and his friends has come to the fore in this newly developed method.<sup>3</sup> By looking at the meanings of the words in the speeches of foreign policy actors, the emotions hidden in the speeches are revealed, and these are evaluated within the historicity of the institutions and states that the actors represent. In addition, it is important to know whom the actors target or address in their speeches. However, it would not be wrong to say that applying such a method also has problems.

In a methodological sense, trying to analyze emotions by using discourses can be seen as a problematic approach in certain respects because it can be argued that such approaches are subjective, and other researchers can question their verifiability or falsifiability. Therefore, since it is a newly formed and developing field, it would not be wrong to argue that it may include approaches that can be accepted in the long run, such as established discourse analysis methods. In particular, the studies of the famous linguist Ruth Wodak<sup>4</sup> on methods such as "critical discourse analysis" and "discursive-historical discourse analysis" have also influenced the constructivist and post-structuralist studies in Turkey, and various articles and books have been published on this subject.<sup>5</sup>

Considering the example of Turkey, before mentioning the role of emotions in International Relations, it should be determined that emotions are frequently studied in the field of Political

meden önce Siyaset Psikolojisi alanında da duyguların sıklıkla çalışıldığını tespit etmek gerekir. Örneğin Suriye konusu üzerinden Türkiye'deki seçmen davranışının duygularla nasıl şekillendiğini gösteren Cengiz Erişen'in makalesi bu anlamda önemlidir.<sup>6</sup> Elif Erişen de Siyaset Psikolojisinin Uluslararası İlişkilerde nasıl çalışılabileceğine dair önemli öneriler ve tespitler yapmaktadır.<sup>7</sup> Öte yandan Türkiye'de daha az ilerleme göstermiş ama gelişmekte olan Uluslararası İlişkilerde duygu çalışmalarında dış politika yapım sürecinde etkili

Psychology. For example, Cengiz Erişen's article, which shows how emotions shape voter behavior in Turkey, is important in this sense.<sup>6</sup> Elif Erişen also makes important suggestions and determinations on how Political Psychology can be studied in International Relations.<sup>7</sup> On the other hand, it may be possible to conduct sentiment analysis by looking at the discourses of the actors who have made less progress in Turkey but are effective in the foreign policy-making process in the developing International Relations.



olan aktörlerin söylemlerine bakarak duygu analizi yapmak mümkün olabilir.

Özellikle başkanlık sistemine geçişten sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın – her ne kadar ampirik olarak ölçümü zor olsa da – dış politika yapım sürecindeki özgül ağırlığının arttığı söylenebilir.<sup>8</sup> Öte yandan Avrupa Birliği Başkanlığı'nın Dışişleri Bakanlığı'na bağlanması ile bakanlık güç kazansa da

Especially after the transition to the presidential system, it can be said that the specific weight of Recep Tayyip Erdoğan in the foreign policy-making process – although it is difficult to measure empirically – has increased.<sup>8</sup> On the other hand, although the ministry gained power with the subordination of the Presidency for European Union Affairs to the Ministry of Foreign Affairs, the weight of Minister Mevlüt Çavuşoğlu in the

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun dış politika yapım sürecindeki ağırlığı tartışılabilir. Bu da başlı başına önemli bir araştırma sorusu teşkil edebilir. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı başkanlıklarının, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu'nun ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önde gelen aktörlerinin dış politika yapım sürecindeki etkileri de önemli bir araştırma konusu olabilir.

Son dönemde Türkiye'de Uluslararası İlişkiler ve duygular üzerine çalışmalar yapan akademisyenler önemli yayınlar üretmiştir. Erdem Özlük'ün (2016) "Uluslararası İlişkilere Duygusal Bakış" adlı kitabı, alana dair önemli bir Türkçe kaynak olmakla beraber geniş bir literatür taraması sunmakta ve hatta Türkiye'nin 2015'teki Rusya jetini düşürmesi ile başlayan krizi örnek vaka olarak incelemektedir. Özlük, bu vaka analizinde devletlerarası ilişkilerde özür dilemenin yerine odaklanmaktadır. Ek olarak Aslı Ilgıt ve Deepah Prakash'ın güncel makaleleri Uluslararası İlişkilerde duygulara dair önemli bulgular sağlamaktadır.<sup>9</sup>

2016 yılında yayımlanan makalelerinde Prakash ve Ilgıt, devletlerin uluslararası eleştirilere nasıl cevap verdiklerini Türkiye ve İsrail ilişkisi üzerinden incelemektedir. Türkiye örneğinde, Batı ülkelerinin İsrail ile yaşanan gerilimde Erdoğan yönetimini eleştirmesi, Erdoğan'ın Türkiye kimliğini hem iç hem de dış politikada yeniden üretmesine sebep olmuştur. Dolayısıyla bu noktada devletler arası ilişkilerde eleştiri, bazen eleştirilen ülkenin kimliğinin yeniden üretilmesine sebep olmaktadır. 2019'daki çalışmalarında ise Ilgıt ve Prakash, Uluslararası İlişkilerde insan hakları konusunda utanç (naming and shaming) duygusunun yerini incelemektedir. Bu çalışmada sivil toplum örgütlerinin duygusal aktörler olarak duygusal diplomaside yer almalarının gerekliliğinin altı çizilmektedir. Bunu yaparken de alana teorik ve metodolojik katkılar yapmaktadırlar. Son zamanlarda yayımlanan fakat doğrudan Türkiye'yi konu almayan çalışmalarda da Ali Bilgiç göç konusu üzerinden duygularla Avrupa'nın neo-kolonyal

foreign policy-making process can be discussed. This in itself may constitute an important research question. In this context, the effects of the chief advisors to the President, the Security and Foreign Policy Board, and the leading actors of the Justice and Development Party in the foreign policy-making process can be an important research topic.

Recently, academics working on International Relations and emotions in Turkey have produced important studies. Erdem Özlük's book "Emotional Perspective on International Relations" is an important Turkish resource in the field, providing an extensive literature review and even examining the crisis that started with Turkey's downing of the Russian jet in 2015 as a case study. In this case study, Özlük focuses on the place of apology in interstate relations. In addition, current articles by Aslı Ilgıt and Deepah Prakash provide important findings on emotions in International Relations.<sup>9</sup>

In their article published in 2016, Prakash and Ilgıt examine how states respond to international criticism through the relationship between Turkey and Israel. In the case of Turkey, Western countries' criticism of the Erdoğan administration in the tension with Israel caused Erdoğan to reproduce the Turkish identity both in domestic and foreign policy. Therefore, at this point, criticism in interstate relations sometimes causes the identity of the criticized country to be reproduced. In their work in 2019, Ilgıt and Prakash examine the place of naming and shaming in human rights in International Relations. In this study, the necessity of non-governmental organizations to take part in emotional diplomacy as emotional actors is underlined. In doing so, they make theoretical and methodological contributions to the field. In recent studies, which do not directly address Turkey, Ali Bilgiç examines how emotions produce the neo-colonial masculinity of Europe on the subject of migration.<sup>10</sup> In addition, Bilgiç and Pace wrote a study showing the impact of trauma





maskülenliğinin nasıl üretildiğini incelemektedir.<sup>10</sup> Ek olarak Bilgiç ve Pace, travma anılarının Avrupa Birliği'nin Orta Doğu ile olan ilişkilerine etkisini gösteren bir çalışma kaleme almışlardır.<sup>11</sup>

Bu yazıda sunulan limitli ve kısa çerçeveden bile görülebileceği gibi, Uluslararası İlişkilerin disiplinlerarası yapısına son yirmi yıldır duygular eklenmektedir. Son zamanlarda üretilen çalışmalar da artık disiplinlerdeki ana akım teorilerin devlet merkezli ve rasyonel aktör modelini temel alan yapısını aşarak Uluslararası İlişkilerin Siyaset Psikolojisi, Nörobilim ve Biyoloji gibi alanlardan faydalanmasını sağlamaktadır. Her ne kadar bu durum teorik, epistemolojik ve metodolojik bir takım problemler üretse de, yapılan yeni katkılarla bu sorunların giderek aşılması muhtemeldir. Bu yazıda da duyguların Uluslararası İlişkiler ile olan bağının Türkiye üzerinden nasıl inceleneceğine dair birkaç öneri sunularak Türkiye'den araştırmacıların alana son zamanlarda nasıl kat-

memories on the European Union's relations with the Middle East.<sup>11</sup>

As can be seen even from the limited and short framework presented in this article, emotions have been articulated in the interdisciplinary structure of International Relations for the last two decades. Recent studies have also surpassed the state-centered and rational actor model of mainstream theories in the discipline, allowing International Relations to benefit from fields such as Political Psychology, Neuroscience, and Biology. Although this situation produces some theoretical, epistemological, and methodological problems, these problems may be gradually overcome with new contributions. This article has tried to show how researchers from Turkey have recently contributed to the field by presenting a few suggestions on how to examine the relationship between emotions and International Relations through Turkey. Examining the example of Turkey in this field and

kı sağladığı gösterilmeye çalışılmıştır. Bu alanda Türkiye örneği incelenerek karşılaştırmalı analizlerle alana pek çok katkının yapılması disiplini de zenginleştiren bir unsur olacaktır. Dilerim bu yazı da okuyucuları bu konular üzerine düşünmeye ve araştırma yapmaya sevk eder.

making many contributions to the field with comparative analyses will be an element that enriches the discipline. I hope this article will encourage readers to think and research these issues.

#### References:

- <sup>1</sup> Crawford, Neta C. 2000. "The Passion of World Politics Propositions on Emotion and Emotional Relationships." *International Security* 24 (4): 116–56. <https://doi.org/10.1162/016228800560327>.
- <sup>2</sup> Özlük, Erdem. 2016. *Uluslararası İlişkilere Duygusal Bakış*. Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları.
- <sup>3</sup> Koschut, Simon. 2018a. "Speaking from the Heart: Emotion Discourse Analysis in International Relations." *Researching Emotions in International Relations: Methodological Perspectives on the Emotional Turn*, ed. Maéva Clément and Eric Sangar, 277–301. Cham: Palgrave Studies in International Relations; Koschut, Simon. 2018b. "The Power of (Emotion) Words: On the Importance of Emotions for Social Constructivist Discourse Analysis in IR." *Journal of International Relations and Development* 21 (3): 495–522.. <https://doi.org/10.1057/s41268-017-0086-0>; Koschut, Simon, Todd H. Hall, Reinhard Wolf, T. Y. Solomon, Emma Hutchison, and Roland Bleiker. 2017. "Discourse and Emotions in International Relations." *International Studies Review* 19 (3): 481–82. <https://doi.org/10.1093/isr/vix033>.
- <sup>4</sup> Wodak, Ruth. 2001. "The Discourse-Historical Approach." *Methods of Critical Discourse Analysis*, ed. Ruth Wodak and Michael Meyer. London: Sage.
- <sup>5</sup> Aydın-Düzgit, Senem, and Bahar Rumelili. 2019. "Discourse Analysis: Strengths and Shortcomings." *All Azimuth*. <https://doi.org/10.20991/allazimuth.477300>; Aydın-Düzgit, Senem. 2015. *Türklük, Müslümanlık, Doğululuk: AB'nin Türkiye Söylemleri*. ed. Barış Cezar. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları; Aydın-Düzgit, Senem. 2016. "De-Europeanisation through Discourse: A Critical Discourse Analysis of AKP's Election Speeches." *South European Society and Politics* 21 (1): 45–58. <https://doi.org/10.1080/13608746.2016.1147717>.
- <sup>6</sup> Erişen, Cengiz. 2013. "Emotions as a Determinant in Turkish Political Behavior." *Turkish Studies* 14 (1): 115–35. <https://doi.org/10.1080/14683849.2013.766987>.
- <sup>7</sup> Erişen, Elif. 2012. "An Introduction to Political Psychology for International Relations Scholars." *PERCEPTIONS* XVII (3): 9–28.
- <sup>8</sup> Neset, Siri, Mustafa Aydın, Hasret Dikici Bilgin, Metin Gürcan, and Arne Strand. 2019. "Turkish Foreign Policy: Structures and Decision-Making Processes." Bergen.
- <sup>9</sup> Ilgıt, Aslı, and Deepa Prakash. 2019. "Making Human Rights Emotional: A Research Agenda to Recover Shame in 'Naming and Shaming.'" *Political Psychology* 40 (6): 1297–1313. <https://doi.org/10.1111/pops.12616>; Prakash, Deepa, and Aslı Ilgıt. 2017. "More than a Feeling: Emotional Responses to International Criticism in Erdoğan's Turkey." *Review of International Studies* 43 (1): 130–51. <https://doi.org/10.1017/S0260210516000176>.
- <sup>10</sup> Bilgiç, Ali. 2018. "Migrant Encounters with Neo-Colonial Masculinity: Producing European Sovereignty through Emotions." *International Feminist Journal of Politics* 20 (4): 542–62. <https://doi.org/10.1080/14616742.2018.1489206>.
- <sup>11</sup> Pace, Michelle, and Ali Bilgiç. 2018. "Trauma, Emotions, and Memory in World Politics: The Case of the European Union's Foreign Policy in the Middle East Conflict." *Political Psychology* 39 (3): 503–17. <https://doi.org/10.1111/pops.12459>.

---

**Kitap İncelemesi**  
**Book Review**

---

# **Siddhartha – Hermann Hesse**

## **Siddhartha – Hermann Hesse**

**Samiye YÜKSEL**

Güven dolu, sevgiyle büyüdüğü bir ailenin bireyi olan Siddhartha, toplumun ileri gelmiş isimlerinden birisinin oğludur. Siddhartha çok iyi yetiştirilmiş ve kültürlü bir bireydir. Meditasyon konusunda oldukça ilgili ve yetenekli olan kahramanımız, yıllar boyunca yeteneği sayesinde insanlar tarafından 'bilge kişi' olarak görülmüştür. Çevresindekilerin neşe kaynağı olan Siddhartha, insanların düşündüğünün aksine kendi ruhsal dünyasında tedirgin bir hayat sürmektedir.

Gün geçtikçe kendisini daha da huzursuz eden bir hayat yaşayan kahramanımız sorgulamaya başlar. Yaşadığı hayatı, sevdiklerini, öğrendiklerini, öğrettiklerini... Bir arayış yolculuğuna çıkar.

Bu yolculukta çeşitli sınavlarla karşılaşır, manevi tecrübeler edinir. Siddhartha, en yakın dostu ile birlikte üç yıl boyunca herkesten uzak durarak kendi nefisleriyle baş başa kalırlar. Onlar için oldukça zor dönemlerin ardından iki arkadaş, gerçek Buddha olduğunu anladıkları bir bilge ile karşılaşır. Karşılaştıkları yüce bilgenin zaman içerisinde keşiflerinden birisi olan Siddhartha, öz benliğine ulaşmak istemediğini ve dünyada farklı bir amacı olduğunu hisseder.

Dostunu ve bilge adamı geride bırakan Siddhartha yola çıkar. Yolculuğunda gördüğü rüya ile hayatının dönüm noktalarını yaşar ve 'Yin Yang'a ulaşır. Yin Yang'a ulaşma yolunda ruh eşini de bulmuştur. Kamala hem sevdiği, hem sevmeyi öğrendiği kadındır. Dünyevi zevkleri ve duyguları hayat arkadaşısı sayesinde tecrübe eder.

Siddhartha, a member of a family that is grew with full of trust and love, is the son of one of the prominent names of the society. Siddhartha is a very well brought up and cultured individual. Our hero is very interested in meditation. Thanks to his talent for years, people saw him as a 'wise person'. Opposite to what people think, Siddhartha, who is a source of joy for those around him, leads an uneasy life in his own spiritual world.

Our hero, who lives a life that makes him more uneasy day by day, begins to question. The life he lived, his loved ones, what he learned, what he taught... He starts on a quest.

On this journey, he experiences various tests and gains spiritual experiences. Siddhartha and his best friend stay away from everyone for three years, alone with their own selves. After very difficult times for them, two friends meet a wise person who they realize is the real Buddha. Siddhartha becomes one of the monks of the great wise person they meet. But he feels that he doesn't want to reach his core self and has a different purpose in the world.

Siddhartha leaves his friend and wise man behind and sets out. With the dream he saw on his journey, he experiences the turning points of his life and reaches 'Yin Yang'. On the way to reach Yin Yang, he also found his soul mate. Kamala is the woman he loves and has learned to love. He experiences earthly pleasures and emotions through his life partner.



Dünya hayatına fazla adapte olan Siddhartha, bir gece tekrar bir rüya görür ve yaşamakta olduğu şeylerden sıyrılmaya karar verir. Maddi zevklerinden kurtulur, kenti ve hayat arkadaşını terk eder.

Çıktığı üçüncü yolculuğun başında hissettiği yorgun duygulara dayanamaz ve intiharı düşünürken yorgun düşüp uyuyakalır. Uyanışı onun yeni hayatını temsil eder. Aslında doğduğu ilk andan bugüne kadar yaşadığı her şey bir yoldur, ruhsal bütünlüğe ulaşma yolu.

Siddhartha'nın manevi duygularla başlayıp dünyevi zevkleri tattığı ve yolun sonunda tasavvufa kavuştuğu bu kitap, onu okuduğum üç gün içerisinde beni deyim yerindeyse çok yordu. Takip ettiğim her satırı geri dönüp tekrar okumak için işaretlemek, bir türlü anlayamadığım derin paragrafların üzerinden tekrar tekrar geçmek ve son cümlesini de tamamladığımda aslında üç koca gün boyunca 22 senelik yaşamımın kenarda kalmış tüm hatıralarını gözlerimi kısıp hatırladığımı anımsamak, anlamak ve farkına varmak benim için oldukça farklı bir deneyimdi. Siz de Siddhartha'ya yolculuğunda eşlik edin, aslında burada anlatmış olduklarımdan çok daha fazlası olduğunu göreceksiniz.

Siddhartha, who is too adapted to the worldly life, has a dream again one night and decides to get away from the things he is living. He gets rid of his worldly pleasures, leaves the city and his life partner.

He can't stand the intense emotions he felt at the beginning of his third journey, and while thinking about suicide, he gets tired and falls asleep. His awakening represents his new life. In fact, everything he has lived from the first moment he was born until today is a path, a path to spiritual integrity.

This book, in which Siddhartha started with spiritual feelings and tasted worldly pleasures, and reached mysticism at the end of the road, made me tired, so to speak, within three days of reading it. It is very important for me to mark every line I follow to go back and read it again, to go over deeply meaningful paragraphs that I could not understand, and to remember, understand and realize that when I finished the last sentence, I actually for three whole days and remained all the memories of my 22 years of life. It was a different experience. Accompany Siddhartha on his journey, and you will find that there is actually much more to it than what I have described here.



## Terimler Sözlüğü IR Glossary

# Bariş İnşası, Bariş Saęlama ve Bariş Koruma Peacebuilding, Peacemaking and Peacekeeping

Samiye YÜKSEL

Bariş inşası, adaletsizlięi şiddet içermeyen yollarla çözmeyi ve ölümcül veya yıkıcı çatışma yaratan kültürel ve yapısal koşulları dönüştürmeyi amaçlayan bir faaliyettir. Etnik, dini, sınıfsal, ulusal ve ırksal sınırlar arasında yapıcı kişisel, grup ve politik ilişkiler geliştirme etrafında döner.<sup>1</sup>

Bariş saęlama, gelecekteki çatışmaları önleyecek kadar saęlam ve eşitlikçi ilişkiler kurmaya odaklanan, genellikle bir topluluğun içinde veya daha önce çatışmaya uygunsuz yanıtlar vermiş olan taraflar arasında etik kararlarla üzerinde mutabakata varma araçlarının oluşturulması da dahil olmak üzere pratik çatışma dönüşümüdür.<sup>2</sup>

Birleşmiş Milletler tarafından bariş koruma, “çatışmaların parçaladığı ülkelere kalıcı bariş koşullarını yaratmalarında yardım etmenin bir yolu olarak örgüt tarafından geliştirilen bir araç” olarak tanımlanmaktadır. Birleşmiş Milletler, tüm faaliyetlerin “karşılıklı olarak pekiştirici” olduğunu ve pratikte bunlar arasındaki örtüşmenin sık olduğunu kabul etse de bariş inşası, bariş saęlama ve bariş uygulamadan ayrılır.<sup>3</sup>

Peacebuilding is an activity that aims to resolve injustice in nonviolent ways and to transform the cultural and structural conditions that generate deadly or destructive conflict. It revolves around developing constructive personal, group, and political relationships across ethnic, religious, class, national, and racial boundaries.<sup>1</sup>

Peacemaking is practical conflict transformation focused upon establishing equitable power relationships robust enough to forestall future conflict, often including the establishment of means of agreeing on ethical decisions within a community, or among parties, that had previously engaged in inappropriate responses to conflict.<sup>2</sup>

Peacekeeping defined by the United Nations is an "instrument developed by the organization as a way to help countries torn by conflict to create the conditions for lasting peace". It is distinguished from peacebuilding, peacemaking, and peace enforcement although the United Nations does acknowledge that all activities are "mutually reinforcing" and that overlap between them is frequent in practice.<sup>3</sup>

### References:

<sup>1</sup> “Peacebuilding”. Wikipedia, Erişim 2 Haziran 2022. <https://en.wikipedia.org/wiki/Peacebuilding>

<sup>2</sup> “Peacemaking”. Wikipedia, Erişim 2 Haziran 2022. <https://en.wikipedia.org/wiki/Peacemaking>

<sup>3</sup> “United Nations Peacekeeping”. Wikipedia, Erişim 2 Haziran 2022. [https://en.wikipedia.org/wiki/United\\_Nations\\_peacekeeping](https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_peacekeeping)  
“Terminology”, United Nations, Erişim 20 Temmuz 2022. <https://peacekeeping.un.org/en/terminology>

## Countries in the World

# Bir İçten Bir Dıştan (Mayıs) One Step In One Step Out (May)

1 Mayıs 2022- Almanya, İtalya'nın Nazi dönemi savaş suçları için tazminat talep etmeye çalıştığını iddia ederek Birleşmiş Milletler 'in en yüksek mahkemesinde dava açtı. Almanya, Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) yaptığı başvuruda, 2012 yılında bu tür iddiaların kabul edilemez olduğuna dair karara rağmen, İtalya'nın iç mahkemelerinde davalara izin vermeye devam ettiğini iddia ediyor.

2 Mayıs 2022- Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün hazırladığı 2022 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'ne göre Türkiye, bir önceki yıla göre dört sıra yükselerek 180 ülke içerisinde 149'uncu sırada yer aldı.

3 Mayıs 2022- Rusya Dışişleri Bakanı, Nazi lideri Adolf Hitler'in "Yahudi kanı taşıdığını" belirttikten sonra İsrail öfkeyle tepki gösterdi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Yahudi olmasına rağmen, Sergei Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'yı "Nazi" olarak nitelendirmesini savunmak amacıyla bu açıklamalarda bulundu. Rus elçisi, İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından "açıklama" ve özür dilemesi için çağrıldı.

4 Mayıs 2022- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki 1 milyon Suriyeli'nin ülkelerine "gönüllü dönüşüyle" ilgili hazırlık yaptıklarını söyledi.

5 Mayıs 2022- AB, petrol ithalatına genel ambargo ve şüpheli savaş suçlularına yönelik yaptırımlar da dahil olmak üzere Rusya'ya karşı bugüne kadar ki en güçlü cezalardan bazılarını önerdi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e göre paket Avrupa'ya zararı en aza indirirken, Rusya

May 1, 2022- Germany has filed a case at the United Nations' highest court against Italy, alleging that it is attempting to seek compensation for Nazi-era war crimes. In an application to the International Court of Justice (ICJ), Germany contends that despite a 2012 judgment that such claims were inadmissible, Italy continues to allow cases in its domestic courts.

May 2, 2022- According to the 2022 World Press Freedom Index prepared by Reporters Without Borders (RSF), Turkey rose four places compared to the previous year and ranked 149th out of 180 countries.

May 3, 2022- After Russia's Foreign Minister stated that Nazi leader Adolf Hitler "had Jewish blood," Israel reacted angrily. Despite the fact that Ukraine's President is Jewish, Sergei Lavrov made the remarks in an attempt to defend Russia's characterization of Ukraine as "Nazi." The Russian envoy was summoned by Israel's foreign ministry for "clarification" and an apology.

May 4, 2022- President Recep Tayyip Erdoğan said that they are preparing for the "voluntary return" of 1 million Syrians in Turkey.

May 5, 2022- The EU has proposed some of the strongest penalties against Russia yet, including a total embargo on oil imports and sanctions against suspected war criminals. The package, according to European Commission President Ursula von der Leyen, is designed to increase pressure on Russia while minimizing harm to Europe. Within six months, Russian crude oil would be phased



üzerindeki baskıyı artırmak için tasarlandı. Altı ay içinde Rus ham petrolü aşamalı olarak devre dışı kalacak. Teklif Macaristan tarafından reddedilirken, Çek ve Slovak hükümetleri geçiş süresi talep etti.

**6 Mayıs 2022- Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren ve İstanbul'da yakalanan Afgan uyruklu 192 düzensiz göçmen, sınır dışı edilerek İstanbul Havalimanı'ndan uçakla ülkelerine gönderildi.**

7 Mayıs 2022- İrlanda'da 90 üyeli ulusal Meclisi için yapılan seçimde Sinn Fein, Demokratik Birlik Partisi'ni (DUP) mağlup ederek en fazla sandalyeyi, 27 ve ilk tercih oylarının en büyük payını kazandı. Sinn Fein ilk defa meclisteki en büyük parti oldu ve başbakan atama yetkisini kazandı. Parti birleşik bir İrlanda'yı destekliyor. Sonuçlar gelmeye başladığında, Sinn Fein başkanı Mary Lou McDonald, "İrlanda'da anayasa reformu hazırlığının derhal başlaması gerekiyor. Değişimin gerçekleştiğinin farkında olmalıyız" dedi.

**8 Mayıs 2022- Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın Gezi Davası sonrası yaptıkları açıklamaları haberleştiren KRT, Tele 1, Halk TV ve Flash TV'ye "kişi ya da kuruluşları küçük düşürücü, aşağılayıcı ve iftira niteliğinde" ifadeleri yayımladıkları gerekçesiyle yüzde 3 para cezası verdi.**

9 Mayıs 2022- Cumartesi günü Taliban kadınların kendilerini halka açık ortamlarda tepeden tırnağa örtmeleri gerektiğine karar verdi. Erdemin Teşviki ve Ahlaksızlığın Önlenmesi Bakanlığı, kadınların başörtüsü ile örtündükleri sürece burkayı zorunlu kılmadı. Kadın kıyafetleriyle ilgili uyarılara kulak asmayan erkek aile reisleri hapis cezası, iş akdinin feshi, hatta dini mahkeme ile yüzleşebilirler. Hala iş bulmalarına izin verilen nispeten az sayıda kadın, halka açık alanda örtünmezlerse kovulabilirler.

out. The proposal has been rejected by Hungary, and the Czech and Slovak governments demand a transition time.

**May 6, 2022- 192 irregular immigrants of Afghan nationality, who entered Turkey illegally and were caught in Istanbul, were deported and sent to their countries by plane from Istanbul Airport.**

May 7, 2022- In voting for the province's 90-member national Assembly, Sinn Fein defeated the Democratic Unionist Party (DUP), earning the most seats, 27, and the greatest share of first preference votes in Ireland. For the first time, Sinn Fein is the largest party in the assembly and can designate a first minister. The party supports a united Ireland. As the results started to come in, Sinn Fein president Mary Lou McDonald said, "The preparation for constitutional reform in Ireland needs to begin immediately. We have to be aware that change is taking place."

**May 8, 2022- Covering the statements made by the Radio and Television Supreme Council (RTÜK), CHP Group Deputy Chairman Özgür Özel and Turkish Workers Party (TIP) Istanbul Deputy Ahmet Şık after the Gezi Trial, KRT, Tele 1, Halk TV and Flash TV reported that "persons or organizations are small. sentenced him to a 3 percent fine on the grounds that they published statements that are derogatory, humiliating and slanderous.**

May 9, 2022- The Taliban decreed on Saturday that women must cover themselves from head to toe in public. Ministry for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice did not mandate burqas as long as women otherwise cover themselves with a hijab. Male family heads who do not heed warnings regarding women's attire could face a jail sentence, termination of employment, or even an appearance in front of a religious court. The relatively few women still permitted to hold jobs could be fired if they fail to cover themselves in

**10 Mayıs 2022- Türkiye'den Avrupa Birliği'ne (AB) ihraç edilen ancak kontroller sırasında limit üstü pestisit tespit edilen ürünlere ilişkin iadelerde rekor seviyeye ulaşıldı. Geri çevrilen bu ürünlere Türkiye'ye geri dönüşte ne yapıldığı da tartışma konusu oldu.**

11 Mayıs 2022- Savaşlar sırasında tarafsız kalma ve askeri ittifaklardan kaçınma konusunda uzun bir geçmişi olan Finlandiya ve İsveç, kendileri için önemli bir hamle yaparak birkaç gün içinde NATO üyeliği isteyebilirler. Rusya, iki ülkenin güçlerini birleştirmesine şiddetle karşı çıkıyor ve Batı'nın savunmacı askeri ittifakının büyümesini Ukrayna'daki çatışmasının bahanesi olarak kullanıyor.

**12 Mayıs 2022- CHP lideri Kılıçdaroğlu, SADIAT'a yaptığı ziyarette bina içerisine alınmadı. Kapı önünde bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burasıdır ve Saray'dır" dedi.**

13 Mayıs 2022- İngiltere, İsveç ve Finlandiya ile karşılıklı güvenlik anlaşmaları imzalayarak, herhangi bir ülkenin saldırıya uğraması durumunda yardımlarına gelmeyi kabul etti. Anlaşmalar ayrıca Finlandiya ve İsveç'in bir krizde İngiltere'ye yardım edeceğini de belirtiyor. Johnson ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali göz önüne alındığında iş birliğinin "daha da önemli" olduğunu söyledi. Anlaşmanın "kısa vadeli, geçici bir çözüm" değil, "iki ülke arasında kalıcı bir güvence" olduğunu vurguladı.

**14 Mayıs 2022- İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, ülkenin NATO üyeliğini görüşmek üzere Türkiye'ye bir heyet göndereceğini açıkladı.**

15 Mayıs 2022- Ukrayna Kaluş Orkestrası, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında halkın sembolik bir destek gösterisiyle Eurovision Şarkı Yarış-

public.

**May 10, 2022- A record level has been reached in the returns of products exported from Turkey to the European Union (EU), but whose pesticides were detected over the limit during the controls. What was done to these rejected products on their return to Turkey was also a matter of discussion.**

May 11, 2022- Finland and Sweden might seek NATO membership within days, marking a significant move for two countries that have a long history of remaining neutral during wars and avoiding military alliances. Russia is adamantly opposed to the two countries joining forces, and it is using the development of the West's defensive military alliance as a pretext for its conflict in Ukraine.

**May 12, 2022- CHP leader Kılıçdaroğlu was not allowed into the building during his visit to SADIAT. Making a statement in front of the door, Kılıçdaroğlu said, "If anything happens that will overshadow the election, shake the security of the election, this is the place and the Palace is responsible."**

May 13, 2022- The UK has agreed on mutual security pacts with Sweden and Finland, agreeing to come to their aid should either nation come under attack. The pacts also state that Finland and Sweden would assist the UK in a crisis. Mr. Johnson and Swedish PM Magdalena Andersson said cooperation was "even more important" given Russia's invasion of Ukraine. He emphasized the deal was "not a short-term stopgap", but rather an "enduring assurance between two nations."

**May 14, 2022- Swedish Defense Minister Peter Hultqvist announces that he will send a delegation to Turkey to discuss the country's membership in NATO.**

ması'nı kazandı. 631 puanla, savaştan zarar gören ülkeden ayrılmak için özel izin verilen rap-folk grubu ilk sırada yer aldı. Turin'deki performanslarının sonunda, "Lütfen Ukrayna'ya yardım edin, Mariupol'a yardım edin, şu anda Azovstal'a yardım edin" dediler.

**16 Mayıs 2022- İstanbul hükümeti, İstanbul'da düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında geçtiğimiz hafta 17 bin 116 kaçak göçmenin sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiğini duyurdu.**

17 Mayıs 2022- ABD Temsilciler Meclisi tarafından 10 Mayıs'ta onaylanan Ukrayna için 40 milyar dolarlık yardım paketi Senato'dan onay aldı.

**19 Mayıs 2022- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Bandırma vapuru ile Samsun'a çıkmış ve Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştı.**

20 Mayıs 2022- İran'ın başkenti Tahran'da Devrim Muhafızları ordusuna mensup bir albayın öldürüldüğü bildirildi.

**21 Mayıs 2022- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç, Finlandiya ve NATO liderleriyle telefon görüşmesi yaptı.**

22 Mayıs 2022- Fed Başkanı Jerome Powell, ikinci dört yıllık dönem için yeniden seçilmesinin ve yeni görevine resmen başlamasının ardından dün yemin etti.

**23 Mayıs 2022- Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplandı. Görüşmede Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği, Ukrayna-Rusya savaşı, iç ve dış güvenlik konularına ilişkin Türkiye'nin çekinceleri ele alındı.**

25 Mayıs 2022- Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Rusya'nın Kırım'ı ilhakının Ukrayna'da

May 15, 2022- The Kalush Orchestra of Ukraine has won the Eurovision Song Contest, in a symbolic show of public support in the aftermath of Russia's invasion of Ukraine. With 631 points, the rap-folk band, who was granted special permission to depart the war-torn country, took first place. "Please help Ukraine, help Mariupol, help Azovstal right now," they said at the close of their performance in Turin.

**May 16, 2022- The government of Istanbul announced that 17,116 illegal immigrants were handed over to the Provincial Directorate of Migration Management for deportation last week as part of efforts to combat irregular migration in Istanbul.**

May 17, 2022- The \$40 billion aid package for Ukraine approved by the U.S. House of Representatives on May 10 receives approval from the Senate.

**May 19, 2022- 19 is the Youth and Sports Day Commemorating Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk had gone to Samsun on May 19, 1919 with the Bandırma steamer and started the War of Independence.**

May 20, 2022- A colonel belonging to the Revolutionary Guard army is reported to have been killed in the Iranian capital Tehran.

**May 21, 2022- President Recep Tayyip Erdogan holds a telephone conversation with the leaders of Sweden, Finland and NATO.**

May 22, 2022- Fed Chairman Jerome Powell is sworn in yesterday after being re-elected for a second four-year term and officially begins his new term.

**May 23, 2022- The presidential cabinet meets under the leadership of President Recep Tayyip Erdogan. During the meeting, the reservations of Turkey, Sweden and Finland regarding**



barış için tanınmasını önerdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, Kissinger'ı 1938'de Nazi Almanyası'nı yatıştırmaya çalışan politikacılarla karşılaştırarak tepki gösterdi.

**26 Mayıs 2022- 15 yıl sonra ilk kez Türkiye'den İsrail'e Dışişleri Bakanı seviyesinde bir ziyaret gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsrail'e gitti ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile görüştü.**

27 Mayıs 2022- Litvanyada, Ukrayna'ya Bayraktar alınabilmesi için bir bağış gerçekleştirildi. 3 günde 3 milyon Euro toplandı.

**28 Mayıs 2022- Dezenformasyon Yasası teklifi TBMM'ye sunuldu. "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işleyen kişiler teklif kabul edilirse 1 yıldan 3 yıla kadar yargılanacak.**

**NATO membership, the Ukraine-Russia war, and internal and external security issues were discussed.**

May 25, 2022- Former U.S. Secretary of State Henry Kissinger proposes that Russia's annexation of Crimea be recognized for peace in Ukraine. Ukrainian President Volodymyr Zelensky reacted by comparing Kissinger to politicians who tried to appease Nazi Germany in 1938.

**May 26, 2022- A Foreign Minister-level visit from Turkey to Israel took place for the first time in 15 years. Foreign Minister Mevlut Cavusoglu went to Israel and met with Foreign Minister Yair Lapid.**

May 27, 2022- A donation was made in Lithuania to receive the Flag of Ukraine. 3 million euros were collected in 3 days.

**May 28, 2022- The proposal for a Disinformation Law is submitted to the Turkish Parliament. Persons who have committed the crime of "publicly disseminating information that misleads the public" will be prosecuted from 1 to 3 years if the offer is accepted.**

## Seçimler Current Elections



Papua Yeni Gine Bağımsız Devleti'nde Ulusal Parlamento seçimleri, (9 Haziran 2022)

National Parliament elections in Independent State of Papua New Guinea, (June 9, 2022)



Grenada'da Temsilciler Meclisi seçimleri, (23 Haziran 2022)

House of Representatives elections in Grenada, (June 23, 2022)

## Geçtiğimiz Ayın Seçim Sonuçları Last Month's Election Results



Filipinler'deki başkanlık seçimlerini yüzde 58,92 oy alarak Ferdinand Marcos Jr. kazandı.

Ferdinand Marcos Jr. won the presidential election in Philippines with 58,92 percent of the vote.



Kolombiya'da yapılan başkanlık seçimlerini ilk turda yüzde 40,3 oy ile Gustavo Petro ilk sırada tamamladı. İkinci sırada yüzde 28,2 oy ile Rodolfo Hernandez ve üçüncü sırada yüzde 23,9 oy ile Federico Gutierrez bulunmaktadır.

Gustavo Petro took first place with 40,3 percent of the votes in the first round of the presidential elections held in Colombia. Rodolfo Hernandez is in second place with 28,2 percent of the votes and Federico Gutierrez is in third place with 23,9 percent of the votes.

---

**Farkındalık**  
**Awareness**

---

# **Caretta Caretta'lar**

## **Caretta Carettas**

Şura ÖZTÜRK

**“Yumurtadan çıkan caretta caretta'ların bininden ortalama biri hayatta kalabilmektedir. Bu bir yavrunun ise yetişkin olup tekrar yumurtlaması yaklaşık yirmi yıl sürmektedir.”**

**“An average of one of the thousands of caretta carettas that hatch can survive. It takes about 20 years for a baby to grow up and lay eggs again.”**

Caretta caretta'ların nesilleri tükenme tehlikesi ile karşı karşıya. 1996 yılında tehlikede olan caretta caretta'lar, günümüzde düşük riskli grupta yer almaktadır. Uzmanlara göre küresel çapta düşük riskli gruba girmeleri, ulusal veya bölgesel çapta tehlikede olmadığı anlamına da gelmemektedir.

Yumurtadan çıkan caretta caretta'ların bininden ortalama biri hayatta kalabilmektedir. Bu bir yavrunun ise yetişkin olup tekrar yumurtlaması yaklaşık yirmi yıl sürmektedir. Sürekli göç ettiklerinden koruma çalışmaları çok büyük önem arz etmektedir.

Caretta carettas are in danger of extinction. Caretta carettas, which were in danger in 1996, are currently in the low-risk group. According to experts, entering a globally low-risk group does not necessarily mean that there are not in any national or regional danger.

An average of one of a thousands of caretta carettas that hatch can survive. It takes about 20 years for a baby to grow up and lay eggs again. Protection efforts are of great importance as they constantly migrate.





Dergimizde oluşturduğumuz bu bölüm ile nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan hayvanları sizlerle paylaşacağız. Qr kodu okutarak detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

In this section of our magazine, we will share with you the animals that are in danger of extinction. You can get detailed information by scanning the QR code.

